



PELGRIMSGROET

Pastor: Mevr. Marga Schipper - Boven, Blauwroodlaan 25, 2718JN Zoetermeer
tel. 079-3613403. E-mail: marga_boven@ziggo.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

4e zondag 40-dagen tijd
Liturgische kleur: Paars

Zondag 31 maart 2019
jaargang 32 nr. 13

Morgendienst 10.00 uur

Voorgangers: Mw. P. Vossegat – de Bruin
Ambtsdrager: Ans Jansen
Gemeentelid: Marianne Klaucke
Collectanten: Theo de Bruin en André Kolder
Organist: Hans Jansen
Koster: Jelle Wagenaar
Lector: Yvette Maas
Welkom: Ria Lobik

Collecten:

1. **Noodhulp cycloon Idai**
2. Missionair werk
3. Ethiopië

Collecte opbrengst 24-02-2019
Diaconie KIA €66,55
Kerkenwerk €41,85
Project Ethiopië €42,30

Bij de dienst

Hartelijk welkom voor onze voorganger Mw. P. Vossegat – de Bruin en onze organist Hans Jansen.

Orde van dienst:

Aanvangslied: Psalm 122: vers 1 en 3

Begroeting en bemoediging.

Lied 272: 1 en 4

Inleidende woorden op het kyrie

Kyriëgebed, besloten met de woorden: Daarom roepen wij zingend tot U:

- **G: Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.**

Lied: lied 845 vers 1 en 3 melodie van psalm 86!

Gebed ter opening van de Schrift

Oudtestamentische lezing: Jozua 5: 9a, 10-12

Muzikaal intermezzo: Joshua fit the battle of Jericho

Nieuwtestamentische lezing: Lucas 15: 1-7, 11-31

Lied: lied 885

Overdenking

Lied 904: 1, 4 en 5

Wij geven onze gaven

Dienst van de gebeden

Slotlied: Lied 536 vers 1 en 2

Zegenbede afgesloten met lied 536 vers 3

Meeleven

We leven mee met Jaap Buis en Foppe Boersma. Beiden zijn gevallen, maar hebben gelukkig niets gebroken. Wel zullen zij tijd nodig hebben voor herstel.

We leven mee en bidden voor mensen die zorgen hebben in hun familie. Dat de Eeuwige hen kracht geeft en er naar hen wordt omgezien.

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen als een hartelijk groet en felicitatie namens de Pelgrimskerkgemeente naar het echtpaar van Wingerden-Nomes.,. Het echtpaar van Wingerden - Nomes heeft op 21 maart hun 40 jarig Huwelijksjubileum mogen vieren. Wij wensen hen nog vele goede jaren toe. Zr. van Wingerden is ook één van de drijvende krachten bij het organiseren van de verjaardagsfeesten in de Pelgrimskerk gemeente. De bloemen zijn deze week geschonken vanuit het bloemenfonds. aj

Voedselbank Volgende week zondag houden we weer een inzameling voor de voedselbank. De dozen staan weer in de hal onder de toren. Aj

Koffiedrinken: Na de dienst is er in het Centrum weer de mogelijkheid om met elkaar koffie of thee te drinken. Gastvrouwen Ineke Holewijn en Marijke Vis

Jarigen 70+ van 31 mrt. – 6 apr. 2019

Van harte gefeliciteerd

- 1 - 4 Dhr. O.A.
Westerhof
3 - 4 Mevr. M.
Vroedsteijn -
Hogeveen
6 - 4 Mevr. K. H.
Kaandorp -
Varkevisser

1^{ste} collecte, Noodhulp cycloon Idai.

Idai heeft in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage gezorgd.. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. In Mozambique bevinden zich 1,7 miljoen mensen in het pad van de cycloon, terwijl in buurland Malawi nog eens 920.000 mensen zijn getroffen. Communicatielijnen zijn volledig weggefallen en wegen zijn weggevaagd. Hongersnood dreigt de komende tijd. U heeft de beelden op de televisie kunnen zien. Laten we helpen naar vermogen. Alle collecten van harte aanbevolen, Nils van Velzen en Marijke Vis

2^e Collecte 31-03-19 Pionieren rond zingevings-

vraagstukken Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten. Op zondag komt men bij elkaar voor bijbelstudie of viering. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of

grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het leven. Door elkaar te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.

1 Collecte 07-04-19 Rwanda 25 jaar na de genocide In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezes werden afgeslacht door hun burens. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. De organisatie helpt kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden gesteund. Maakt u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Voorbedenbrief april De Voorbedenbrief april 2019 ligt klaar in de kerkportalen. U bent van harte uitgenodigd om een exemplaar mee te nemen. Wilt u de voorbedenbrief per e-mail ontvangen? U kunt zich hiervoor opgeven bij Piet Boudeling, info@boudeling.nl. Dan ontvangt u maandelijks de voorbedenbrief per e-mail thuis.



Het geheim van het alleedaagse -

Meditatieve Middagvieringen
In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een Meditatieve Middagviering in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan.

De volgende viering is a.s. donderdag 4 april. Thema: een zaklantaarn.

Overige data: donderdagen 11 en 18 april
Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur Plaats: Pelgrimskerk
Informatie: Joke Westerhof, 079 3169379, tomenjoke.westerhof@planet.nl Joke den Hertog, 079 3315855, f2hifdenhert@hetnet.nl

Meditatie

Dinsdag 2 april is weer meditatie in de Pelgrimskerk. Na de inleidende meditatie staat een lied van Huub Oosterhuis centraal: 'Die mij droeg op adelaarsvleugels'. We gaan dit lied beluisteren en ons inleven in de beelden die het oproept.

De meditatie begint om 14.00 uur en kost 2 euro.

We hopen je te ontmoeten,.

Joke den Hertog en Marga Schipper

World Servants Paasactie en fietstocht Vandaag is de laatste zondag om Paasproducten bij ons te bestellen!

Loop dus snel bij ons langs en plaats uw bestelling!

Online bestellen kan nog tot en met woensdag 3 april:

<https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369>

Doet u mee aan de fietstocht op Tweede Paasdag? De fietstocht is ongeveer 35 km over de mooiste fietsroutes

rondom Zoetermeer. U bent om 12:00 uur welkom in de

Regenboog (Nathaliegang 263) en u krijgt van ons een

lunchpakketje mee. Van fietsfanaat tot onhandige fietser: iedereen is welkom en we zullen er een mooie middag van maken! Deelname bedraagt €10,- voor volwassenen en €7,50 voor kinderen. Er is ook een familieticket voor 2 volwassenen en 2 kinderen voor €25,-. Aanmelden kan via de World Servants of via geef.ws/fietstocht

Groene vingers gezocht! De Pelgrim is bezig om de besloten tuin bij de Pelgrimskerk in te richten als stilte- en ontmoetingstuin. De tekening en het plan voor de tuin zijn klaar. Een eerste fonds is binnen om aan de slag te gaan. Nu zijn er nog handen nodig die dit mogelijk kunnen maken. Wij zoeken daarom naar mensen met groene vingers, die willen helpen de tuin in te richten. Planning is om dit in het voorjaar te gaan doen. De datum wordt in overleg bepaald. Daarna is ook onderhoud van de tuin nodig en ook daar voor zoeken we mensen. Vind je het leuk om buiten bezig te zijn meld je dan aan bij De Pelgrim: tel.: 06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl

Hoe word ik als christen blauw of groen gelovig?

Deze avond is een vervolg op de lezing van 14 november 2018, maar ook een op zichzelf staand geheel. Een boeiende interactieve lezing over hoe je als christen "blauwgelovig" bezig kunt zijn. Genesis 1, vers 1-2 is de inspiratie voor deze bijeenkomst waarin de oceanen en het leven in de wateren (vissen en zeedieren) centraal staan. Er is ruimte om eigen ervaringen te delen, we denken (bio)logisch na, gaan uit van compassievolle haal- en betaalbare keuzes in de winkel en je keuken en sluiten af met een eenvoudig viermoment. Lezing is inclusief vegan proeverij.

Datum: woensdag 10 april. Tijd: 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) Plaats: 't Centrum, achter Pelgrimskerk, Frans Halsstraat 1 Kosten: € 5,00 p.p. Info: Sandra Hermanus-Schröder, E-mail sandra@veganchurch.nl

Het geheim van het alleedaagse - Meditatieve

Middagvieringen In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een Meditatieve Middagviering in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan. Soms zien we ze niet echt meer, de alleedaagse dingen, mensen, gebeurtenissen. Ze lijken zo gewoon. Tot opeens: je kijkt naar een bloem, en het is alsof ze tot je spreekt. In of onder het "alleedaagse" is een aanwezigheid waar we geen naam voor hebben.

De eerste viering is a.s. donderdag 7 maart. Thema: een straatkrant. **Data:** donderdagen 7, 14, 21, 28 maart, en 4, 11, en 18 april 2019 **Tijd:** 12.00 uur - ca 12.30 uur

Plaats: Pelgrimskerk **Informatie:** Joke Westerhof, 079 3169379, tomenjoke.westerhof@planet.nl Joke den Hertog, 079 3315855, f2hifdenhert@hetnet.nl

De Pelgrimsgroet voor 7 april 2019 zal worden gemaakt door Marianne Klaucke. 079-3168000.

Mail: Marianne.klaucke@hccnet.nl wilt u de kopij doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 4 april 2019.

Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor iemand die niet kon komen. MK