



PELGRIMSGROET

Pastor: Mevr. Marga Schipper - Boven, Blauwroodlaan 25, 2718JN Zoetermeer

tel. 079-3613403. E-mail: marga_boven@ziggo.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

5e zondag van Epifanie
Liturgische kleur: wit

Zondag 3 februari 2019
jaargang 32 nr. 5

Morgendienst 10.00 uur – Maaltijd van de Heer

Voorgangers: Ds. D.A.J. Sonneveld
Ambtsdragers: Tom Westerhof, Nils v. Velzen, allen
Gemeentelid
Collectanten: Bauke Wagenaar en André Kolder
Organist: Kees de Jong
Koster: Theo de Bruin
Lector: Wil de Jong
Welkom: Joke Westerhof

Collecten:

1. Werelddiaconaat
2. Kerk

Collecte opbrengst 27-01-2019

Diaconie € 165,62

Hospice € 77,75

Jeugdwerk JOP € 64,15

Hartelijk welkom voor onze voorganger Dick Sonneveld en onze organist Kees de Jong.

Pastoraal team: Janny de Zeeuw, Ans Janssen, Astrid Maas en Marga Schipper

Orde van dienst:

Psalm 66 : 1
Psalm 66 : 2
Lied 598
Bijbellesing Lukas 4 : 21 - 30
Lied 528 : 1, 4
Lied 534
Maaltijd van de Heer
Lied 385
Slotlied : 425
Zegen

Kapelviering

Zondag 10 februari om 17.00 uur is er weer een kapelviering in de Regenboog. Het thema is: Het leven vieren. We lezen een deel uit het verhaal van Ester en zullen ontdekken wat het Poeriemfeest inhoudt, ook voor ons in onze tijd. Het is het feest van de omkering van het Lot, van rouw dat feestvreugde wordt. Na een gezamenlijk begin van de viering, gaan we uit elkaar om te bidden en stil te zijn. Daarna komen we terug in de kring om onze ervaringen te delen en brood en druivensap. Het zijn altijd bijzondere vieringen, waar ieder iets kan vinden wat aanspreekt. De vieringen worden voorbereid en uitgevoerd door Barbara, Wil, Margot, Dick en Marga. Hartelijk welkom!

Meeleven

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te vermelden. Graag wil ik u vragen om aan te geven als u contact wenst met mij. Het kan altijd gebeuren dat ik niet op de hoogte ben van uw situatie.
Marga Schipper

Huiskamergesprekken

Dit voorjaar zullen we als gemeenteleden elkaar ontmoeten tijdens de huiskamergesprekken in de consistorie van de Pelgrimskerk. Het thema van ons samenzijn is: **Verbinding**. Met wat, met wie voelen we ons verbonden. Wat betekent dat voor ons? En hoe gaan we om met wat we ervaren in het leven? Aan de hand van een afbeelding zullen we ontdekken hoe en met wie we ons kunnen verbinden.
We nodigen u uit om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Tevens wordt u uitgenodigd om een introduc e mee te nemen, een buur, een vriend(in), een familielid.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op drie middagen, namelijk 11, 12 en 14 maart. Aanvangstijd is 15.00 uur en we sluiten af met een eenvoudige maaltijd.
U kunt zich aanmelden zoals aangegeven op de uitnodiging.
We zien naar u uit,

2e collecte 3 februari 2019, Werelddiaconaat

Water staat Bengalen aan de lippen Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten. **2e collecte 10 februari 2019** Ch Eigentijds catechesemateriaal Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het

christelijk geloof en de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle 'basics' van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof 'waar' is! De gratis materialen met creatieve en interactieve werkvormen zijn beschikbaar via de website van JOP. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat jongeren in onze kerken blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hen past. Beide collecten van harte aanbevolen, Nils van Velzen en Marijke Vis

Hartelijk dank

Voor een gift van € 100,- in de 1^e collecte van afgelopen zondag. Marijke Vis

17 februari 2019: Gemeenteberaad in de drie POR-kerken

Op zondag 17 februari a.s. wordt in elk van de drie POR-wijkgemeenten (Pelgrimskerk, Oase en Regenboog) het rapport "Samen Drie" gepresenteerd en besproken. Dat gebeurt direct na de kerkdiensten. Het rapport gaat over een bestuurlijk samengaan van de drie wijkgemeenten. U kunt het rapport, inclusief een samenvatting daarvan, vanaf 1 februari opvragen bij de scriba. Het rapport wordt dan via e-mail toegestuurd. Desgewenst ontvangt u een geprinte versie. Het rapport zal ook op de websites van de drie wijkgemeenten downloadbaar zijn.

Tom Westerhof (scriba PWG Pelgrimskerk).

Van de orgelbank

Passend bij de teksten in de liturgie speel ik de volgende muziek. Na de preek When I survey the wondrous Cross uit de 6e Sonate van Felix Mendelssohn, op melodie van Lied 534 dat we aansluitend zingen. Bij de inzameling de spiritual Jezus mijn Heer zal nooit mij begeven / Veilig in Uw nabijheid.

Bij het vieren van de Maaltijd van de Heer klinkt het verstilde Andante sostenuto uit de Symphonie Gothique van Charles-Marie Widor.

Deze lyrische muziek maakt gebruik van dubbelpedaal en beide voeten spelen bovendien tegelijk in wijde ligging verschillende tonen.

Kees de Jong

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. T. de Gelder-Jager.

Tiny hoopt a.s. vrijdag (82) haar verjaardag te vieren. Wij wensen haar nog goede jaren toe met allen die haar lief zijn. Verder een gezellige verjaardag.

De bloemen zijn deze week betaald uit het bloemenpotje.

Koffiedrinken: Na de dienst is er in het Centrum weer de mogelijkheid om met elkaar koffie of thee te drinken. Gastvrouw en – heer zijn Marianne Klaucke en Niels Maas.

Voor in uw agenda: verjaardagviering 19 februari

Voor het komend jaar hebben de vrijwilligers van de verjaardagviering een nieuw idee om u een fijne verjaardagviering te bezorgen. Daarvoor is de tijd van de viering wel veranderd n.l. van half elf tot half twee. U wordt verwelkomt met koffie/thee met iets lekkers later een glaasje en dan rond half een gaan we aan tafel om met elkaar gezellig te lunchen. Nogmaals willen wij u er aan herinneren dat de vieringen niet alleen voor de jarigen zijn maar dat iedereen van harte welkom is.

Bundel 'Van dwalen tot opstaan, gedichten van godzoekers'

De gedichten in deze bundel zijn gemaakt door een groep mensen uit verschillende Zoetermeerse kerken tijdens een bezoek aan de abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Het leverde bijzondere en persoonlijke gedichten op: elk van hen beschrijft op volstrekt eigen manier hoe hij of zij God zoekt en vindt.

De titels variëren van Dwalen tot Opstaan, van Venster tot Eeuwigheid... Sommigen schreven twee gedichten, anderen volgden de regels op hun eigen wijze, en weer anderen schreven geen gedicht, maar inspireerden met hun aanwezigheid de anderen. De 'regels' voor de gebruikte dichtvorm – pantoum - zijn te vinden in het laatste hoofdstuk.

De schrijvers hopen dat zij anderen kunnen inspireren om ook op deze manier een gedicht te maken: "Wij hopen dat het u net zo raakt als het ons heeft gedaan!" De bundel 'Van dwalen tot opstaan' kost € 5,00. U kunt het boekje kopen bij Joke Westerhof (3169379) of bestellen via info@depelgrimzoetermeer.nl.



Groene vingers gezocht!

De Pelgrim is bezig om de besloten tuin bij de Pelgrimskerk in te richten als stilte- en ontmoetingstuin. De tekening en het plan voor de tuin zijn klaar. Een eerste fonds is binnen om aan de slag te gaan. Nu zijn er nog handen nodig die dit mogelijk kunnen maken. Wij zoeken daarom naar mensen met groene vingers, die willen helpen de tuin in te richten. Planning is om dit in het voorjaar te gaan doen. De datum wordt in overleg bepaald. Daarna is ook onderhoud van de tuin nodig en ook daarvoor zoeken we mensen.

Vind je het leuk om buiten bezig te zijn meld je dan aan bij De Pelgrim: tel.: 06-24975092 of gerda@depelgrimzoetermeer.nl

De Bovenkamer

Vind jij het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar stilte en bezinning? Kom dan in De Bovenkamer! Iedere donderdag in de Advent is de bovenruimte van de Pelgrimskerk daarvoor de plek. Er is een eenvoudige viering met stilte, een psalm, een bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed

Data: iedere donderdag tot en met 20 december. **Thema: Hoop**

Tijd: 12.00 – ca 12.30 uur (kerk open: 11.30 uur)

Plaats: De Pelgrim in de Pelgrimskerk
Info: Joke Westerhof

Voorbedenbrief februari

In de kerkportalen liggen exemplaren van de Voorbedenbrief februari 2019 klaar. Deze voorbedenbrief staat in het teken van "pelgrimeren".

14 februari - 'Alles is Liefde!'- een dag in het teken van de liefde

Op **Valentijnsdag**, de dag dat geliefden elkaar in het zonnetje zetten, organiseert De Pelgrim een hele dag met het thema 'Alles is Liefde!' We beginnen vroeg met een moment van bezinning, drinken en eten met elkaar, wandelen, koken, steken de handen uit de mouwen, vieren, zijn creatief bezig, luisteren naar muziek, praten met elkaar en dat alles in het thema 'Alles is Liefde! Je kan er de hele dag bij zijn, maar een deel van de dag aanschuiven kan ook. Zie de flyers in de hal van dit kerkgebouw of kijk op www.depelgrimzoetermeer.nl

Waar: in en rond de Pelgrimskerk

Kosten: naar draagkracht **Aanmelding:** info@depelgrimzoetermeer.nl

OVER GELOOF EN EVOLUTIE. En de aarde bracht voort – het probleem van natuurlijke selectie en Goddelijke voorzienigheid, en de consequenties voor moraal, religie en openbaring (op basis van de drie slothoofdstukken van het boek van Van den Brink).

Plaats: Wijkgebouw Oude Kerk, Dorpsstraat 57

Datum en tijd: 4 februari 20.00u – 22.00u

Inlichtingen: Flip Bakker.

Meer lezen:

We blikken terug op de beide eerste gesprekken: waar staan we nu? Verder spreken we over nog twee clusters van vragen waar de evolutietheorie het christelijk geloof voor stelt. Natuurlijke selectie vindt zoals bekend plaats op basis van willekeurige genetische mutaties. Maar als deze mutaties willekeurig zijn, is er dan geen tegenstelling tussen darwiniaanse evolutie en de christelijke leer van Gods voorzienigheid? En in het verlengde daarvan: er zijn recente pogingen gedaan om op basis van de natuurlijke selectie niet alleen het christelijk geloof, maar religie en moraliteit als geheel weg te verklaren. Met ook de christelijke openbaringsleer als doelwit.

Syrisch-Orthodoxe Kerk: uitleg over de liturgie

Vorig jaar brachten we vanuit Zoetermeer een bezoek aan het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem bij Enschede. We doen we dit jaar weer. Het bezoek heeft op de deelnemers een grote indruk gemaakt, maar we konden van de in de Aramese taal uitgevoerde liturgie helaas niet veel begrijpen. Daarom zal er op **woensdag 6 februari in De Regenboog om 20.00** uur een toelichting worden gegeven over de Syrisch-Orthodoxe liturgie. Ook als u niet aan het bezoek van het klooster zal deelnemen, bent u van harte welkom. De toegang is vrij.

Bezoek aan het Syrisch-Orthodoxe klooster bij Enschede

Net als vorig jaar, brengen we dit jaar weer een bezoek aan het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem in Glane bij Enschede. Dit klooster was het eerste Syrisch-Orthodoxe klooster in West-Europa. Tijdens dit bezoek willen we proberen de ervaringen en informatie van ons vorige bezoek verder uit te diepen. Maar ook voor wie vorig jaar niet mee is geweest, zal het bezoek heel interessant zijn. **Vertrek: zaterdag 16 februari om 11.00 uur bij De Regenboog.** (We zullen vroeg in de avond weer terug zijn.) **Kosten: € 35,-, incl. busreis, lunch en koffie/thee.** **Info en aanmelding:** Christijn Pronk of ds Dick Sonneveld. Aanmelden is noodzakelijk!

De Pelgrimsgroet voor 10 februari 2019 zal worden gemaakt door Tom Westerhof. Wilt u de kopij doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 10 februari.

Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor iemand die om welke rede dan ook niet in de kerk kon komen.