



PELGRIMSGROET

Pastor: Mevr. Marga Schipper - Boven, Blauwroodlaan 25, 2718JN Zoetermeer

tel. 079-3613403. E-mail: marga_boven@ziggo.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

7e zondag van Epifanie
Liturgische kleur: groen

Zondag 3 maart 2019
jaargang 32 nr. 9

Morgendienst 10.00 uur

Voorgangers: Ds. G. van Reeuwijk
Ambtsdrager Tom Westerhof
Gemeentelid Marianne Klaucke
Collectanten: Bauke Wagenaar en Andre Kolder
Organist: Kees de Jong
Koster: Ger Roos
Lector: Janny Rook
Welkom: Sela vd Meulen

Collecten:

1. Diaconie
2. St. Present

Collecte opbrengst 24-02-2019

Diaconie €109,10
Missionair €85,12

Bij de dienst

Hartelijk welkom voor onze voorganger Ds. G. van Reeuwijk onze organist Kees de Jong.

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

aanvangslied Lied 138: 1, 2

Na bemoediging Lied 138: 4

Na gebed Lied 302

Eerste Schriftlezing Jer 17: 5 -10

Lied 313: 1, 3, 5

Tweede Schriftlezing Lukas 6: 39 -49

Lied 905

Na preek Lied 978

Slotlied Lied 919: 1, 2, 3, 4

Orgelspel

Meeleven

Het gaat goed met Emmy Mans. Ze is deze week weer thuisgekomen na twee weken in het zorghotel aan de Meidoornlaan. Welkom thuis, Emmy.

Hartelijk bedankt voor de mooie orchidee en de prachtige kaart die ik voor mijn verjaardag gekregen heb. Het is een stukje verbinding voor mij met de kerk, waar ik fysiek niet meer kan komen. Ik ben er erg blij mee. Maartje Moerland-Verelst.

Van de orgelbank

Vandaag vóór de dienst de Fantasie voor orgel over "Een vaste burg is onze God" van Cor Kint (1890-1944). Kint was als altist verbonden aan het Concertgebouworkest, speelde viola da gamba (bekend van Bach's Passionen) en was docent aan het Amsterdams Conservatorium. Hij componeerde o.m. voor orgel, piano en harmonium. Verder rond de dienst passend bij de bijbelteksten o.m. O denk aan het huis bij de Heer, Als eenmaal breekt mijn aardse huis (J.S. Bach), Een wijs man bouwde zijn huis op de rots, Wij zoeken in uw huis uw aangezicht o Here, Hier wordt een huis voor God gebouwd (John B. Dykes), Machtig God sterke Rots, Hij is mijn Rotssteen.
Kees de Jong

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-gemeente als een hartelijke groet en blijk van meeleven naar zr. E. Mans-Berkelaar, Emmy mocht donderdag 28 februari weer thuis komen na een verblijf van twee weken in het zorghotel van Buurtzorg aan de Schoolstraat. Emmy heeft een geslaagde heupoperatie achter de rug. We wensen haar een voorspoedig algeheel herstel toe. cvdt De bloemen zijn deze week geschonken door Janny Rook- van Oosterom. Janny viert vandaag haar verjaardag. Een hele fijne dag gewenst door ons allen. aj

Veertigdagenkalender

De bestelde kalenders liggen voor u klaar op het tafeltje in het Centrum. Er zijn ook extra exemplaren, die u nog kunt kopen voor een 1 euro. Marga Schipper

Koffiedrinken: Na de dienst is er in het Centrum weer de mogelijkheid om met elkaar koffie of thee te drinken. Gastvrouwen Anneke Veldhuizen en Ria Lobik

Jarigen 70+ van 3 mrt – 9 mrt 2019

Van harte gefeliciteerd

Mevr. J. Rook-
van Oosterom
Mevr. H. J.
Jansen
Mevr. A. Z.
Jansen-Kaptein

Kaarten maken

Maandag 4 maart komen we weer bij elkaar om kaarten te maken. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de consistoriekamer. Iedereen hartelijk welkom. Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin Tel. 079 316 62 09 en Marijke Vis tel 079 361 54 64



Meditatie

Dinsdag 5 maart is er om 13.30 uur weer meditatie in de Pelgrimskerk.

We zullen beginnen met een loopmeditatie, daarna mediteren we over een woord door middel van innerlijk gebed. De kosten zijn 2 euro. De meditatie wordt begeleid door Joke den Hertog en Marga Schipper.

Voorbedenbrief maart

U kunt een exemplaar van de Voorbedenbrief maart 2019 meenemen uit de kerkportalen. Een uitspraak van Albert Schweitzer: "Gebeden veranderen de wereld niet, ze veranderen mensen en mensen veranderen de wereld."

World Servants Stampotbuffet en Paasactie

Geef u nog snel op voor het stampotbuffet volgende week zondag 10 maart! Inloop is om 17:30 en om 18:00 gaan we aan tafel. Kosten bedragen €12,50 p.p. inclusief een drankje, een toetje en koffie/thee. Aanmelden kan bij een van de deelnemers, door te mailen naar world.servants.zoetermeer@gmail.com of door aan te melden via de link <https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16368>. Verder is de paasactie weer terug en kunnen er weer verschillende producten besteld worden: paas- en suikerbrood, paaskoekjes paaseitjes, amandelstaaf en paaschocolade.. Natuurlijk kan ook gekozen worden voor een pakket bestaande uit paas- en suikerbrood, paaseitjes en paaskoekjes. Bestellingen lopen via de deelnemers en via de link <https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369>

De spiritualiteit van Leonard Cohen – dinsdag 19 maart

De Canadese singer-songwriter Leonard Cohen is ook na zijn dood in 2016 erg populair. Zijn songteksten gaan over de essentiële zaken van het leven: liefde, religie, macht en de zin van het bestaan. Cohen werd geboren in een joods milieu in Montreal en zou de joodse traditie altijd trouw blijven. Tijdens zijn leven onderzocht hij ook de christelijke, boeddhistische en hindoeïstische tradities. Zijn teksten zijn van een literaire kwaliteit die we zelden tegenkomen in de popmuziek. Hierover is een lezing op dinsdag 19 maart in de Pelgrimskerk, 1^e Stationsstraat, om 20.00 uur. De spiritualiteit van zijn songs staat daarbij centraal. Er zullen ook geluidsfragmenten ten gehore worden gebracht. Kosten: € 2,50,-, incl. koffie/thee en teksten. Zie ook www.depelgrimzoetermeer.nl.

Biddend op weg naar Pasen – vanaf woensdag 6 maart

De veertig dagen voor Pasen zijn voor de kerk van alle eeuwen een tijd van bezinning en gebed. Veertig slaat terug op het aantal dagen dat Jezus in de woestijn was voor zijn bediening begon. Elia reist veertig dagen door de woestijn. Mozes bracht er veertig jaar (!) door. Telkens als in de bijbel het getal veertig genoemd wordt weten we dat er daarna wat bijzonders gebeuren zal. Wij nodigen u/jou uit om tijdens de komende veertig-dagen-tijd elke dag samen te bidden. Te beginnen op woensdag 6 maart. Wie geen gelegenheid heeft om naar de Pelgrim te komen kan natuurlijk in eigen huis en op eigen tijd mee bidden. Het wekelijks overzicht van onderwerpen kan per e-mail worden toegezonden. Aanvraag: matthe.vermeulen@kpnmail.nl.

Tijd: Elke werkdag van 7.00 uur tot 7.30 uur. **Plaats:** Pelgrimskerk

Yuval Noah Harari: *Homo Deus*

Als de mens God wordt, wordt alles anders. In zijn boek laat de Israëliische historicus, filosoof en futuroloog Harari zien dat we zo ongeveer in het paradijs zijn beland. Er was nog nooit zo weinig armoede, zoveel vrede en veiligheid, zoveel rijkdom. Veel technologische ontwikkelingen maken dat de mens steeds langer kwalitatief goed zal kunnen functioneren. Kunstmatige intelligentie en algoritmen gaan een steeds grotere rol spelen. In de nabije toekomst krijgt de mens steeds meer trekjes van de klassieke God. Wat betekent dat voor de mens zelf? Wordt onze democratie vervangen door een door de techniek gestuurde samenleving, waarin er in alle concreetheid sprake is van een deus ex machina?

Dit boek wil afrekenen met alle doemscenario's van deze wereld. Tegelijk zullen we deze volstrekt post neoliberale denker een aantal zeer kritische vragen stellen, zeker op het gebied van de theologie.

Datum: donderdag 7 maart a.s.

Plaats en tijd: De Regenboog, Nathaliegang 263, 20.00 uur. **Info:** ds. Dick Sonneveld, 3604552, daj.sonneveld@gmail.com **Kosten:** vrijwillige bijdrage

Het geheim van het alledaagse - Meditatieve Middagvieringen

In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een Meditatieve Middagviering in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we naar een voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan.

Soms zien we ze niet echt meer, de alledaagse dingen, mensen, gebeurtenissen. Ze lijken zo gewoon. Tot opeens: je kijkt naar een bloem, en het is alsof ze tot je spreekt. In of onder het "alledaagse" is een aanwezigheid waar we geen naam voor hebben.

De eerste viering is a.s. donderdag 7 maart. Thema: een straatkrant.

Data: donderdagen 7, 14, 21, 28 maart, en 4, 11, en 18 april 2019

Tijd: 12.00 uur - ca 12.30 uur **Plaats:** Pelgrimskerk

Informatie: Joke Westerhof, 079 3169379,

tomenjoke.westerhof@planet.nl

Joke den Hertog, 079 3315855, f2hjfdenhert@hetnet.nl

De Pelgrimsgroet voor 10 februari 2019 zal worden gemaakt door Dirk Rastel:079-3310877

Mail: dirkgretras1@outlook.com wilt u de kopij doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 7 mrt 2019.

Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor iemand die niet kon komen. MK