



# PELGRIMSGROET

Pastor: Mevr. Marga Schipper - Boven, Blauwroodlaan 25, 2718JN Zoetermeer

tel. 079-3613403. E-mail: [marga\\_boven@ziggo.nl](mailto:marga_boven@ziggo.nl)

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

1e zondag 40 dagentijd "Roep hij mij aan"  
Liturgische kleur: paars

Zondag 10 maart 2019  
jaargang 32 nr. 10

## **Morgendienst 10.00 uur**

Voorgangers: Mw. W.J. Bettenhaussen-Baak  
Ambtsdragers: Astrid Maas  
Gemeentelid: Janny Rook  
Collectanten: Marijke Vis en Sietse Top  
Organist: Joop Dekkers  
Koster: Sietse Top  
Lector: Marijke Vis  
Welkom: Sietse Top

## Collecten:

1. KiA (voorjaarszending)
2. Kerk
3. Ethiopië

Collecte opbrengst 3-3-2019  
Diaconie € 70,70  
Stichting Present € 66,30

**Hartelijk welkom** voor onze voorganger Wil Bettenhaussen en onze organist Joop Dekkers.

## Orde van dienst:

Psalm 91 : 1  
Psalm 91 : 7  
Lied 653 : 1 en 2  
40-dagenlied 536  
Bijbellesing Deuteronomium 5: 6 - 21  
Lied 313 : 1 en 2  
Bijbellesing Lucas 4: 1 - 13  
Lied 538 : 1 en 4  
Overdenking  
Lied 344  
Gedenken Ali Buis  
Lied : 118 : 5  
Zegen  
Lied 425

## **Bij de dienst**

Vandaag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Ans Jansen verzorgt de bloemschikking die deze weken steeds een ander accent krijgt. Na haar toelichting zingen we steeds uit lied 653. Vandaag zingen we de coupletten 1 en 2. In deze dienst zullen we Ali Buis gedenken. Jaap zal voor haar een steentje leggen in het doopvont. Daarna zingen we: psalm 118: 5

## Meeleven

We leven mee met Janny de Zeeuw. Ze heeft problemen met haar gezondheid en moet de komende weken rust houden. Ze heeft dan ook haar taken voorlopig moeten overdragen. We hopen met haar op een voorspoedig herstel.

## Huiskamergesprekken

Dit voorjaar zullen we als gemeenteleden elkaar ontmoeten tijdens de huiskamergesprekken in de consistorie van de Pelgrimskerk. Het thema van ons samenzijn is: **Verbinding**.

Met wat, met wie voelen we ons verbonden. Wat betekent dat voor ons? En hoe gaan we om met wat we

ervaren in het leven? Aan de hand van een afbeelding zullen we ontdekken hoe en met wie we ons kunnen verbinden.

We nodigen u uit om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Tevens wordt u uitgenodigd om een introduc e mee te nemen, een buur, een vriend(in), een familielid.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op drie middagen, namelijk 11, 12 en 14 maart. Aanvangstijd is 15.00 uur en we sluiten af met een eenvoudige maaltijd.

U kunt zich aanmelden zoals aangegeven op de uitnodiging.

We zien naar u uit,

Pastoraal team: Janny de Zeeuw, Ans Janssen, Astrid Maas en Marga Schipper

## **Uitstapje 23 mei**

De soos 60+ van de Regenboog bestaat 25 jaar! Een goede reden om dit met een uitstapje te gaan vieren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 23 mei.

U wordt bij deze uitgenodigd om mee te gaan, er zijn nog plaatsen over, ook voor mensen in een rolstoel. Rollators kunnen mee in de bagageruimte van de bus.

De organisatie voor deze dag is in handen van Gerda Griffioen, co rdinator van Stichting Present.

De dag begint met koffie en iets lekkers in De Regenboog.

Vervolgens stappen we in de bus en gaan lunchen in Noorden bij de Nieuwkoopse Plassen. Na de lunch maken we een boottocht van 2 uur.

Na deze boottocht gaan we weer richting Zoetermeer, en we hopen rond 17.00 uur weer bij de Regenboog terug te zijn.

De kosten voor deze dag zijn: 40 euro per persoon.

U kunt zich aanmelden bij Marga Schipper. Daarna krijgt u informatie over de wijze van betalen.

Wacht niet te lang met aanmelden, voor 15 april, want vol is vol. Als het vervoer naar de Regenboog een probleem is, laat het weten, dan zoeken we naar een oplossing.

Mijn emailadres is: [marga\\_boven@ziggo.nl](mailto:marga_boven@ziggo.nl), t. 079-3613403.

## **Jarigen 70+**

10 mrt Mw. C. Havenaar-van Oosterom  
10 mrt Mw. H.A.A.W. Masselink-de Wilde  
12 mrt Dhr. S. Top  
14 mrt Mw. H. Koelewijn

## **Bloemengroet**

Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar br. J. de Wilde, Jan Hoornstraat 37, 2712 VR.

Jan heeft zondag 3 januari zijn verjaardag mogen vieren, maar aangezien zijn huis wegens een renovatie over hoop lag, kwam een bloemetje die datum niet zo goed uit. Intussen is de renovatie achter de rug en heeft Jan nu een fraai opgeknapte woning. Alsnog onze felicitatie en veel woonplezier toegewenst in je gerenoveerde huis.

cvdt

De bloemen zijn deze week geschonken door Tiny Havenaar van Oosterom. Tiny viert vandaag haar verjaardag. Wij wensen haar een fijne dag toe aj

**Koffiedrinken:** Na de dienst is er in het Centrum weer de mogelijkheid om met elkaar koffie of thee te drinken. Gastvrouw en – heer zijn Marijke Vis en Niels Maas.

## **Paaskaarsen.**

De door u bestelde kaarsen zijn in 't Centrum af te halen.

## **World Servants Paasactie**

De paasactie is weer terug! Er kunnen weer verschillende producten besteld worden: paas- en suikerbrood, paaskoekjes paaseitjes, amandelstaaf en paaschocolade.. Natuurlijk kan ook gekozen worden voor een pakket bestaande uit paas- en suikerbrood, paaseitjes en paaskoekjes. Bestellingen lopen via de deelnemers en via de

link <https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/16369>

## **Lezen met het hart**

U bent van harte welkom bij "Lezen met het hart", op donderdag 14 maart in de Pelgrimskerk. We starten om 19.45 uur. "Lezen met het hart" is een vorm van meditatie Bijbel lezen waarbij u in stilte overweegt wat de Schrift u aanreikt. Er wordt een gedeelte voorgelezen en vervolgens staat u stil bij de woorden of zinnen die u raken. Misschien zijn er raakvlakken met uw eigen leven of met vragen waarmee u bezig bent. Na de meditatie is er gelegenheid om met de anderen te delen wat voor u naar voren is gekomen. Na afloop, omstreeks 20.45 uur, is er tijd voor ontmoeting, met koffie/thee.

## **Vrouwenviering 17 maart a.s.: Mens je bent mooi!**

Wat maakt een mens zo prachtig?

En hoe zien wij onszelf? Zien wij onszelf als een mooi mens? Dat gaan we uitzoeken met elkaar in de vrouwenviering op 17 maart om 19.30 uur in de Ichthuskerk, Parkdreef 258.

Iedereen is welkom!

Froukje Wolters, Joke den Hertog, Katinka, Tanja Elings, Tineke van Holsteyn

## **Collecte vandaag: Voorjaarszendingswerk "Een nieuwbegin voor de kerk op Cuba**

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba verslechtert de economie echter en neemt de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Vandaag, collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan.

## **Groene vingers gezocht!**

De Pelgrim is bezig om de besloten tuin bij de Pelgrimskerk in te richten als stilte- en ontmoetingstuin. De tekening en het plan voor de tuin zijn klaar. Een eerste fonds is binnen om aan de slag te gaan. Nu zijn er nog handen nodig die dit mogelijk kunnen maken. Wij zoeken daarom naar mensen met groene vingers, die willen helpen de tuin in te richten. Planning is om dit in het voorjaar te gaan doen. De datum wordt in overleg bepaald. Daarna is ook onderhoud van de tuin nodig en ook daar voor zoeken we mensen.

Vind je het leuk om buiten bezig te zijn meld je dan aan bij De Pelgrim: tel.: 06-24975092 of [gerda@depelgrimzoetermeer.nl](mailto:gerda@depelgrimzoetermeer.nl)

## **40-Dagentijd – 40 dagen anders**

De thema's per zondag komen in de kerkdiensten en de Kindernevendiensten terug. Het hoofdthema is: "Een nieuw Begin". Dit zal ook in de kerk worden uitgebeeld.

**Collectes:** In de 40-dagentijd trekt een palet aan collectedoelen aan ons voorbij. Het is als een kleurenwaaier van het mooie werk waaraan onze bijdrage leveren via Kerk in Actie. Ver weg maar ook heel dichtbij. De doelen zijn voor respectievelijk Kerk-zijn in Cuba; De gevangenis verlaten . . . en dan? Kinderarbeid in India; Een nieuw begin voor kerken in Nederland; Genocideslachtoffers in Rwanda; Jongerenwerk in Nederland (JOP); Versterk de kerk in Pakistan; Er zijn voor elke week informatieflyers beschikbaar.

**Op 17 maart is de Paasgroeten-actie** en zijn er kaarten om naar een mensenrechtenactivisten of gedetineerden in Nederland of het buitenland te sturen. Meer informatie volgt.

**De Pelgrimsgroet voor 17 maart 2019** zal worden gemaakt door Marijke Vis. Wilt u copy doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 14 maart.

**Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor iemand die om welke rede dan ook niet in de kerk kon komen.**

## **3<sup>e</sup> collecte Ethiopië tijdens de 40 dagentijd**

Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van geweld of natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek om te overleven. De gezamenlijke diaconieën van de POR maken zich dit jaar en ook in 2019 sterk voor mensen in Ethiopië door middel van een project van Kerk in Actie: Hoe kun je voorkomen dat de volgende extreme droogte in Ethiopië niet weer zo'n ramp wordt als in 2011 en 2016? De Evangelische Kerk in Ethiopië traint mensen om beter bestand te zijn tegen deze rampen. De Ethiopische kerken helpen mensen in afgelegen dorpen met landbouw, veeteelt, wateropslag en bij extreme droogte ook met voedselhulp. Ze trainen hen om waterputten aan te leggen, te herstellen en te onderhouden. Boeren leren gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Perioden van extreme droogte komen geregeld terug in Ethiopië. Voor € 10,50 krijgt 1 persoon een voedselpakket voor een maand, voor 24 euro krijgt een gezin 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente, voor € 40,- krijgt een gezin een geit. U kent de uitdrukking geef ze geen vissen maar leer ze vissen. Dat is hier zeker van toepassing. Graag uw aandacht voor dit project tijdens de 40 dagentijd.



### **De spiritualiteit van Leonard Cohen**

Op dinsdag 19 maart a.s. zal het hese geluid van de Canadese singer-songwriter Leonard Cohen (1934-2016) klinken in de Pelgrimskerk. Cohen is populair maar blijft ook in een mysterie gehuld. Zijn songteksten gaan in op essentiële zaken: liefde, religie, macht en de zin van het bestaan. De spiritualiteit van zijn teksten en gedichten staat deze avond centraal. De avond is zeker voor Cohenfans, maar ook voor ieder die wel eens echt kennis wil maken met de zanger van 'Hallelujah'.

Info en aanmelden: Hans van der Bilt (079-3612022 of [hvdbilt@ziggo.nl](mailto:hvdbilt@ziggo.nl)) of Beppie van der Plas (079-3513128). Kosten voor de avond: €2,50 inclusief koffie/thee en teksten.

Datum: 19 maart Tijd: 20:00 uur Plaats: Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86

### **Het geheim van het alledaagse - Meditatieve Middagvieringen**

In de 40-dagentijd is er iedere donderdag een Meditatieve Middagviering in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In deze vieringen kijken we naar een

voorwerp uit het dagelijkse leven en gaan we op zoek naar het geheim ervan.

De volgende viering is a.s. donderdag 14 maart.

Thema: een wandelkaart

**Data:** donderdagen 14, 21, 28 maart, en 4, 11, en 18 april 2019

**Tijd:** 12.00 uur - ca 12.30 uur **Plaats:** Pelgrimskerk

**Informatie:** Joke Westerhof, Joke den Hertog