



PELGRIMSGROET

Pastor: Mevr. Marga Schipper - Boven, Blauwroodlaan 25, 2718JN Zoetermeer

tel. 079-3613403. E-mail: marga_boven@ziggo.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

4e zondag van Epifanie
Liturgische kleur: groen/wit

Zondag 27 januari 2019
jaargang 32 nr. 4

Morgendienst 10.00 uur

Voorgangers: Ds. W. L. Pera
Ambtsdrager: Marijke Vis
Gemeentelid: Wil de Jong
Collectanten: Theo de Bruin en Niels Maas
Organist: Frank v.d. Beld
Koster: Ger Roos
Lector: Niels Maas
Welkom: Sjoukje Schuil

Collecten:

1. Diaconie
2. Jeugdwerk (JOP)
3. Hospice

Collecte opbrengst 20-01-2019

SCHIK €92,45
Oecumene €78,17

Hartelijk welkom voor onze voorganger Ds. W. L. Pera
onze organist Frank v.d. Beld.

Orde van dienst:

Psalm 42 verzen 1 en 2
Psalm 42 verzen 3 en 7
Lied 756 verzen 1 en 4 t/m 8
Schriftlezing Jesaja: 61 vers 1 en 2
Lied 117 2x
Schriftlezing Lucas 4 vers 14 t/m 30
Lied 68 verzen 3 en 7
Lied 634
Slotlied 754

Meeleven

Voor vandaag is er geen specifiek meeleven. We leven, in gedachten en gebeden mee met iedereen die het moeilijk heeft. We hebben een bedankje voor de prachtige bloemen die twee weken geleden en vorige week zijn weggebracht van Emmy Mans en mevr. Solinger.

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen namens de Pelgrimskerkgemeente als een hartelijke groet en ter bemoediging naar de fam. Meyer, Vondelstraat 7, 2712 RC. In verband met zijn taak als mantelzorger voor zijn vrouw, is Ernest al langere tijd aan huis gebonden, Dit is helaas ook de reden dat Ernest de wekelijkse kerkdienst niet meer kan bezoeken. Wij wensen het echtpaar Meyer veel sterkte en alle goeds toe. cvdt
De bloemen zijn deze week geschonken door Astrid en Andre Maas. Andre was gisteren jarig. Alsnog van harte gefeliciteerd aj

Koffiedrinken: Na de dienst is er in het Centrum weer de mogelijkheid om met elkaar koffie of thee te drinken. Gastvrouwen Ans Jansen en Tiny Havenaar

Jarigen 70+ van 27 jan – 2 feb 2019

31 jan Hr. C. Timan
Van harte gefeliciteerd

2^e collecte 27-01-19 JOP

Duizenden jongeren spelen Sirkelslag Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor 8-12 jarigen en Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma's en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. Beide collecten van harte aanbevolen, Nils van Velzen en Marijke Vis

Collecte Werelddiaconaat 03-02-2019

Het ater staat Bengalen aan de lippen Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten. Beide collecten van harte aanbevolen, Nils van Velzen en Marijke Vis

Voor in uw agenda: verjaardagviering 19 februari

Voor het komend jaar hebben de vrijwilligers van de verjaardagviering een nieuw idee om u een fijne

verjaardagviering te bezorgen. Daarvoor is de tijd van de viering wel veranderd n.l. van half elf tot half twee. U wordt verwelkomt met koffie/thee met iets lekkers later een glaasje en dan rond half een gaan we aan tafel om met elkaar gezellig te lunchen
Nogmaals willen wij u er aan herinneren dat de vieringen niet alleen voor de jarigen zijn maar dat iedereen van harte welkom is.

Paaskaarsen 2019

Vandaag en de volgende zondagen kunt u weer een paaskaars voor thuis bestellen. De inschrijffijst ligt na de dienst weer klaar in 't Centrum. Voor vragen kunt u bij Ger Roos terecht, hij weet alles.

Kaarten maken

Maandag 28 januari komen we weer bij elkaar om kaarten te maken. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de consistoriekamer. Iedereen hartelijk welkom. Voor inlichtingen:
Stieneke de Bruin en Marijke Vis

Bethelkapel Den Haag

Op woensdag 30 januari zullen we 's morgens van 9.00 tot 11.00 uur weer meedoen aan de doorgaande viering ten behoeve van asielzoekerskinderen in de Bethelkapel in Den Haag. Als u mee wil, laat het me weten.
Marga Schipper

Vorming en toerusting: Mystiek van drie (sterke) vrouwen

Op donderdag 31 januari is de tweede avond in deze cursus. **Clara van Assisi** zal dan centraal staan. Zij heeft goed geweten wat zij wilde toen zij besloot Franciscus na te volgen: leven volgens evangelische volmaaktheid. Die volmaaktheid beschouwde zij als een gave. En die totale overgave tekent ook haar ascese en gebed. Bekering als omvorming van haar eigen leven en een absolute overgave aan armoede. Haar hele geestelijk leven verblijft zij in het klooster van San Damiano. Aan de hand van haar geschriften zullen we proberen meer te begrijpen wie en wat Clara was. *De Regenboog, donderdag 31 januari om 20.00 uur (kosten: € 4,- voor de hele serie van 3 avonden).*



Als de graankorrel sterft....

**Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft**

Op Palmzondag 14 april 2019 wil de Pelgrim in samenwerking met de Pelgrimskerk een uitvoering van het Oratorium "Als de Graankorrel sterft" organiseren. Deze uitvoering zal

plaatsvinden in de Pelgrimskerk, aanvang 19.00 uur. Het Oratorium "Als de Graankorrel sterft....", geschreven voor de Veertigdagentijd en Pasen door Marijke de Bruijne, is ontstaan in de oecumenische Pepergasthuysgemeente in Groningen. In dit oratorium wordt door middel van lezingen, teksten en liederen stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan van zijn roeping tot aan zijn opstanding. Een weg van duisternis naar het licht; van verdriet naar blijdschap. Een weg die leidt naar Pasen, het feest waarin we mogen vieren dat de dood niet het laatste woord heeft.

Het is ruim tien jaar geleden dat het toenmalige koor 't Singhe Waert o.l.v. Jan van Vliet dit oratorium in de Pelgrimskerk heeft uitgevoerd. Die uitvoering heeft op de toen vele aanwezigen een diepe indruk gemaakt. Het leek ons een mooie gedachte ons ook met een hernieuwde uitvoering in de Pelgrimskerk op Palmzondag 2019 voor te bereiden op het daarna volgende Paasfeest. Jan heeft aangegeven ook deze keer de muzikale leiding op zich te willen nemen. Enkele vocale en instrumentale solisten hebben al toegezegd graag te willen meewerken. Nu nog een koor. Jan wil graag een "Zoetermeer breed" koor samenstellen. Lijkt het je leuk om aan dit prachtige oratorium mee te werken (muziek/notenkennis is absoluut niet vereist) schroom niet je op te geven. Dit kan via de mail (jlrvliet@casema.nl), per telefoon (079-3412096) of via De Pelgrim (info@depelgrimzoetermeer.nl of 06-24975092).

De repetities worden gehouden op de dinsdagavonden vanaf 5 februari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de Pelgrimskerk.

Schilderend mediteren

Net als afgelopen jaar proberen we kunst en geloof samen te brengen in een workshop. Het belooft een innerlijke ontdekkingstocht te worden voor jezelf als je probeert te luisteren naar je gevoel. Deze keer staat de liefde centraal. We gebruiken daarbij teksten uit het Hooglied, het boek van de liefde. De workshop staat onder leiding van Ellen Vermeulen en Hans van der Bilt. Datum en tijd: zaterdag 9 februari om 14.00 uur, in de Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Info en opgave: Hans van der Bilt, 3612022, hvdbilt@ziggo.nl
Kosten: € 15,00, incl. koffie/thee en materialen.

Meditatie

Dinsdag 5 februari is de eerstvolgende bijeenkomst meditatie. We beginnen met een inleidende ontspanningsoefening. Vervolgens gaan we mediteren naar aanleiding van een beeld. Door goed te kijken naar een beeld, komen er allerlei associaties bij je op. Wat zegt het jou hier en nu en welke betekenis geef je eraan. Plaats: Pelgrimskerk. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: €2
Van harte welkom! Marga Schipper en Joke den Hertog

29 januari: Kleur bekennen – verdiepend geloofsgesprek met christenen uit de verschillende Zoetermeerse kerken. Thema: Dat Koninkrijk van U – over missie en verwachting. Met ds. Christien Welschen (Ev. Broedergemeente) en Maria van Eeden (Heiligen vd. Laatste Dagen). Dinsdag 29 januari, kerkgebouw HLD, Zegwaartseweg 47, Zoetermeer. Aanvang symposium: 19.30u (gratis); aanvang maaltijd: 18.30u (inloop vanaf 18.00u) Kosten maaltijd: €5. Informatie en opgave voor de maaltijd: Flip Bakker 0624689649

De Pelgrimsgroet voor 3 februari 2019 zal worden gemaakt door Dirk Ras, Mail: dirkgretras1@outlook.com wilt u de kopij doorgeven voor 18.00 uur op donderdag 31 januari 2019.

Wilt u een Pelgrimsgroet meenemen voor iemand die niet kon komen. MK