

*Witte zandstranden, azuurblauw water en nippen van champagne.
Zeilen in de Cariben is een droom.*

TEKST: HARMKE KRAAK / FOTOGRAFIE: ESTHER QUELLE

DEINING IN DE TROPEN



HOTSPOTS

SINT-MAARTEN

■ Galerie van Sir Roland Richardson: 19e-eeuws Creools huis van de flamboyante schilder Richardson, die ooit voormalig koningin Beatrix portretteerde. Op het Franse deel van Sint-Maarten. Rue de la République 6, Marigot, www.rolandrichardson.com

■ Le Mini Club: lunchadres met heel hartelijke bediening en fantastisch uitzicht op een baai met zeilboten. Tip: de avocado-kreeftsalade. Boulevard de France, Marigot

■ Kaptiva: bijouterie en badmode. Hier treffen we de Nederlandse Marion Enneking achter de toonbank. Ze verhuisde naar Sint-Maarten voor de liefde: "Mijn man dacht dat ik Heineken heette... Dus ik was een kat in de zak, haha." La Fregate 19, Marigot

NEVIS

■ Sunshine's Beach Bar & Grill: deze strandbar aan Pinney's Beach is wereldberoemd om zijn rumpunch Killer Bee. www.sunshinesbeachbar.com

■ Botanische tuinen: een tropisch plantenparadijs met orchideeën, palmen en fonteinen tegen het fraaie decor van de vulkaan Nevis Peak. www.botanicalgardennevis.com

DOMINICA

■ Fort Shirley: hooggelegen achttiende-eeuws fort omgeven door een tropische tuin met dadelpalmen en kapokbomen, aan de rand van Cabrits National Park. www.visit-dominica.com

■ Purple Turtle Beach Club: gezellige strandbar annex restaurant in oranje en paarse kleuren met Caribische keuken. www.caribya.com

TEGEN DE AVOND HIJSEN DE MATROZEN DE ZEILEN.

Magisch!



*Aan de horizon doemt vijf-
master de Royal Clipper op.*



*Het strand van Pinney's
Beach op het eiland Nevis.*



Lieve help...! Wat oogt ons zeiljacht 'Star Clipper' nietig tussen de cruiseschepen in de haven van Philipsburg. Fotografe Esther Quelle en ik zijn op Sint-Maarten – het Nederlands-Franse eiland in de Cariben – en staan op het punt te boarden voor een zeilcruise langs tropische eilanden. Ons schip is een parmantige viermaster uit de vloot van maatschappij Star Clippers, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Monaco. Eenmaal aan boord vallen we van de ene verbazing in de andere. Wat een luxe en wat een ruimte! De stijl is nautisch met veel glimmend hout. De hutten hebben goede bedden en een fijne badkamer. Er kunnen zo'n 170 passagiers op dit *tall ship*. Het loopt al tegen de avond als de trossen losgaan en matrozen de zeilen hijsen. Als we bij maanlicht het ruime sop kiezen, klinkt muziek van Vangelis. Het is de soundtrack van *1492: Conquest of Paradise*, een film uit 1992 over de ontdekking van Amerika door Columbus. Vanuit de ligstoelen aan dek genieten we van de zachte deining en een lichte zeebries. We zeilen weg onder de sterrenhemel en het is magisch!

BRUTALE AAPJES

De volgende morgen komen we aan bij Nevis, een groen en vulkanisch eilandje, op en top Brits. Het hoogste punt is de Nevis Peak op bijna duizend meter hoogte. We gaan met kleine bootjes (*tenders*) aan land en strijken neer bij strandbar Sunshine's aan Pinney's Beach. Kleurige doeken zorgen voor schaduw bij het loungegedeelte. Brutale aapjes komen af op de bananen die in trossen aan de palmbomen hangen. De strandbar is wereldberoemd om zijn cocktail Killer Bee. Het recept is geheim. "Als je er meer dan één drinkt, kun je niet meer stoppen en word je gaga," zegt de eigenaar van de bar met een grijns. Hij heeft een rastalook en biedt ons zijn Killer Bee aan, een soort rumpunch met de zoete smaak van passievrucht. Niet slecht, maar we wagen ons niet aan een tweede...

In de namiddag gaan we terug aan boord. In de stijlvolle dinerzaal wordt een viergangenmenu geserveerd, terwijl huispianist Charly virtuoos de vleugel bespeelt. We leren al snel veel andere passagiers kennen, zoals makelaar Bob uit het Amerikaanse Charleston, de knappe Zwitser Roman – die in de hut naast mij blijkt te slapen – en sieradenontwerpster Sabrina uit Marbella. Ook babbelen we wat met een *senior* echtpaar uit Atlanta in Georgia: de helblonde Estrella en haar man Bill. Ze vertellen dat ze *snowbirds* zijn, pensionados die in de winter naar zonnig Florida trekken om te golfen en te cruisen.



Tenders brengen de passagiers van de Star Clipper aan land.

HET RECEPT VAN DE RUMPUNCH KILLER BEE IS GEHEIM.

'Als je er meer dan één drinkt, word je gaga'

MAGISCH DOMINICA

De kapitein roemde de ochtend als het mooiste moment van de dag en dus zijn we al voor zonsopgang aan dek. De hemel kleurt roze en niet lang erna rijst de zon boven de horizon. Voorlopig zijn we nog op zee en melden we ons voor de Morning Gym bij sportinstructeur Jay, een echte *hunk*, dus doen wij en andere dames maar wat graag mee met zijn rek- en strekoefeningen aan dek. Jay doet het leuk. De oefeningen zijn niet al te moeilijk en geven nieuwe energie. Na dit *sporty event* gebeurt er iets unieks. Aan de horizon doemt een tweede zeilschip uit de Star Clippersvloot op, de Royal Clipper. Deze vijfmaster is het grootste *tall ship* ter wereld. We varen een eind samen op en dan gaan beide schepen voor anker bij Cabrits National Park op het eiland Dominica. Columbus ontdekte dit eiland op een zondag en dat verklaart de naam. Watervallen, bergen en regenwouden leverden Dominica als bijnaam The Nature Island op. Eenmaal aan land maken Esther en ik een wandeling naar Portsmouth, een plaatsje met felgekleurde houten huizen in Creoolse stijl aan de monding van de Indian River. Op het lokale marktje is verse ananas en ander tropisch fruit te koop. De vriendelijke *locals* knopen in gebrekkig Engels graag een praatje aan.

MASTKLIMMEN EN MATROZEN

Er staan ons deze week nog meer tropische eilanden te wachten, zoals Antigua met zijn witte stranden en de Franse eilanden Îles de Saintes, waar we aanmeren in het charmante plaatsje Bourg dat veel hippe modeboetiekjes telt. Het vlindervormige buureiland Guadeloupe is veel groter en bestaat uit tropisch regenwoud. Hier nemen we deel aan een excursie met een *solar boat*: op zonne-energie varen we naar een onbewoond eiland in een lagune waar we snorkelen tussen kleurige vissen. De tijd vliegt. Ook aan boord van de Star Clipper is de hele week van alles te doen, mastklimmen met de blonde Karl bijvoorbeeld. Karl is een van de sportinstructeurs en oogt niet onappetitelijk. Het is dat ik hoogtevrees heb,



Rhythm of Blue Art Gallery van Nancy Nicholson op Antigua.



Homemade hibiscussap bij bar Rum Baba op Antigua.



Schitterend groen op de heuvelachtige Frans-talige eilandjes Îles de Saintes.



Paradijselijke baai op Antigua; dé plek om te zwemmen of te waterskiën.

HOTSPOTS

ÎLES DE SAINTES

■ La Case aux Epices: restaurant in een knalroze houten pandje met terras aan zee: salades, dorade, kip met kokos... Plage de la Colline, Îles des Saintes, www.lesilesdeguadeloupe.com

GUADELOUPE

■ Grand Cul-de-Sac Marin: marine-reservaat met koraalriffen. Via de crew van de Star Clipper is een solar-boat-excursie naar dit reservaat te boeken. www.terres-de-guadeloupe.com

ANTIGUA

■ Rum Baba: knusse bar/restaurant van de Italiaanse Ilaria en haar Franse man Serge. Goede koffie, gezond hibiscussap en heerlijke chocolade. foodanddrink-antigua.com

■ Rhythm of Blue Art Gallery: kunstenaars Nancy Nicholson maakt van lokale klei kommen en schalen in allerlei tinten blauw. De oceaan is haar inspiratiebron. www.rhythmofblue.com

ST. BARTH'S

■ La Plage: trendy loungebar op het strand van St. Jean, dé plek voor een goed glas wijn en voortreffelijke groene salade. Bij Tom Beach Hotel. www.tombeach.com

■ Lolita Jaca: boetiek van modeontwerpster Faby Jaca in dezelfde *mall* als onder meer Chopard, Hermès en Cartier. Les Hauts du Carré d'Or, Gustavia, www.lolitajaca.com



Lunchen & loungen bij trendy strandbar La Plage.



Bonte cocktail van tropische flora in de Botanical Gardens van Nevis.

INEENS STARTEN DE MOTOREN *en gaan we volle kracht vooruit!*

anders had ik graag meegedaan. Esther daarentegen deinst er niet voor terug. Ze eet extra veel spinazie bij het ontbijt voor een *instant* Popeye-effect. Een handje geholpen door Karl klimt ze via het want omhoog naar een uitkijkpost hoog in de mast. Ook een passagiere van 76 jaar meldt zich voor het mastklimmen... Deze frêle Amerikaanse, die zo blind is als een mol, klimt lenig als een kat omhoog, terwijl wij ademloos toekijken. Ze oogst een daverend applaus. En natuurlijk geen cruise zonder Captain's Dinner! Er is champagne, kreeft en geflambeerde ijstaart. De kapitein spreekt de hoop uit dat wij met volle teugen genieten van het zeilen, en dat doen we. Na zijn toespraak is het *showtime!* Matrozen zingen zeemansliederen en de vrolijke bartenders draaien overuren.

SPANNING OP ST. BARTH'S

We naderen Gustavia, de pittoreske hoofdstad van St. Barth's, het mondaine eiland voor de *rich and famous*. Het huis op St. Barth's waar balletdanser Rudolf Nurejev ooit woonde bestaat nog altijd. Azuurblauw water en gouden stranden treffen we in de baai van St. Jean op een kwartier rijden met de taxi vanaf St. Barth's hoofdstad Gustavia. De baai ligt vlak bij het vliegveld. Kleine sportvliegtuigjes vliegen laag over het strand, een spectaculair gezicht. In Gustavia zelf bezoeken we de boetiek van modeontwerpster Faby Jaca. Zij maakt prachtige creaties van zijde en katoen. In haar chique winkel hangen onder meer jurken geïnspireerd op Fabergé-eieren. Ook brengen we tijd door in de jachthaven van St. Barth's, die niet onderdoet voor die van Monaco, gezien de vele exclusieve jachten. Pas 's avonds laat zeilt de Star Clipper weg uit St. Barth's en zetten we koers naar Sint-Maarten. Voor het eerst is er behoorlijk wat deining. Tijdens het diner schuiven de borden heen en weer. Midden in de nacht worden de motoren ineens gestart en gaan we volle kracht vooruit. De volgende morgen horen we waarom... Bob, de Amerikaanse makelaar, was door de schommelingen zijn evenwicht verloren en had zich vastgegrepen aan de deurpost. De deur sloeg dicht en zijn vingers raakten bekneld. Zijn vriendin Candice belde het noodnummer en alles werd in werking gezet. "Bob is op Sint-Maarten met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ambulance stond al klaar en de chirurg, opgeleid in Nederland, heeft fantastisch werk verricht," vertelt Candice. Even later treffen we Bob met een *big smile* aan het ontbijt. Eind goed, al goed. □

MET DANK AAN: ZEETOURS CRUISES, WWW.ZEETOURS.NL



LEZERSAANBIEDING

10-DAAGSE CARIBISCHE ZEILCRUISE *met de Star Flyer* ★★



Vertrek: vanaf Sint-Maarten naar onder andere Nevis, Dominica, Guadeloupe, Antigua en St. Barth's
Periode: vertrek 10 december 2016 of 17 maart 2017
Prijs: vanaf €2.229,- p.p.
O.b.v. beschikbaarheid. Wijzigingen voortbehouden.
Nouveau-lezers ontvangen €100,- vroegboekorting!
Inclusief: vlucht per KLM/AF, hotelovernachting in Philipsburg o.b.v. logies en ontbijt en de 8-daagse cruise o.b.v. volpension in een binnenhut. Verblijf in een buitenhut of suite tegen meerprijs.
Exclusief: fooien (€8,- p.p.p.d), transfers, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard, eventuele vluchttolslagen, bijdrage Calamiteitenfonds, reserveren (€25,- per boeking) en verzekeringen.
Reserveren: Zeetours-callcenter: 010-282 38 80.



Met een solar boot varen we vanaf Guadeloupe naar een onbewoond eilandje in een Blue Lagoon.