



Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



DE LEZERSREPORTAGE

Prikkelend PICARDIË



Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat et sent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.



Geen tijd of geen zin om deze zomer ver te reizen? Geen probleem, het Noord-Franse Picardië heeft genoeg in huis om je enkele weken zoet te houden. Twee GRANDE Frankrijk-lezeressen doorkruisten deze o zo aantrekkelijke regio en keerden boordevol tips huiswaarts.

Picardië, in het noordwesten van Frankrijk, is een groene en bosrijke regio. In de bossen rond de stad Compiègne zijn prachtige fietsroutes uitgezet. Vele routes vallen samen met de oude jachtpaden. In deze bossen joeg de adel vroeger op wild. Wij huren fietsen en rijden over lange slingerpaden langs sfeervolle dorpjes. Verdwalen kan bijna niet, want op elke kruising staan witte palen met borden en een rood streepje. Als we met de rug naar het rode streepje staan, weten we dat we in de richting van het kasteel van Compiègne kijken. De fietstocht leidt naar het sfeervolle dorp Pierrefonds, dat eveneens wordt gedomineerd door een schitterend middeleeuws kasteel, het Château de Pierrefonds. In dit sprookjeskasteel filmde de BBC de populaire tv-serie 'Merlin', over koning Arthur. In de buurt van Pierrefonds bevinden zich de boomhutten van Le Nid dans l'Arbre. De eigenaars, Christophe Starosta en Agathe Vuilleminot, bouwden al boomhutten samen toen ze zes jaar oud waren. Met Le Nid dans l'Arbre hebben ze hun kinderdroom uit laten komen. Vannacht zijn de boomhutten ons logeeraadres.

Slapen in een boomhut

Een smal pad door het bos leidt naar de hutten. Ze zijn allemaal anders van vorm en inrichting. De ene hut is rond een enkele boomstam gebouwd, de andere hangt tussen vier stevige stammen in. Ook voor gezinnen met (grote) kinderen zijn de boomhutten een geweldige locatie, vertelt Christophe. De hutten zijn via een tokkelkabel te betreden. Alleen de ruime familiehut is gewoon per trap bereikbaar. Deze heeft een groot terras tussen de boomtoppen, waar Christophe en Agathe bij wijze van welkom champagne voor ons inschenken. Dan wordt het tijd om onze eigen boomhutten te verkennen. We hijsen ons in een tuigje en klimmen langs een wiebelige ladder omhoog naar een smal platform. Vervolgens zekereren we ons aan de kabels die naar de hutten leiden. Even afzetten en dan roetsjen we hangend aan een katrol ieder naar onze eigen boomhut, zo'n zeven meter boven de grond! We voelen ons net aapjes. Er staat een mooi opgemaakt bed in mijn hut. De koffers hijsen we vervolgens op aan een koord. Nu is het nog licht, maar als we vanavond gaan slapen, zal het in het bos pikdonker zijn. Elektriciteit is er niet. Van Christophe hebben we een rugzak gekregen met een aansteker voor de waxinelichtjes in de hut en een zaklantaarn voor op het hoofd. Deze 'koplamp' hebben we nodig om vanavond onze weg te vinden over het bospad.

Proeverij van cider

Na een heerlijke nachtrust word ik gewekt door vogelgeketter. Grote picknickmanden met ontbijt hangen klaar aan de koorden bij de hutten om op te takelen: jus d'orange, croissants, roomboter, jam, stokbrood... Het stokbrood smaakt in Frankrijk toch echt beter dan bij ons, zo blijkt >



Boven: Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mol-dolore te feugait nulla facilisi.

Onder: Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mol-dolore te feugait nulla facilisi.





Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

De GRANDE-tips

ETEN & DRINKEN

Auberge à la Bonne Idée: Dit restaurant in **Saint-Jean-aux-Bois** aan de rand van eeuwenoude eikenbossen heeft een verfijnde Franse keuken en staat wijd en zijd bekend als het beste van de regio. Het is ook een hotel. www.a-la-bonne-idee.fr

Cidre Mon Plaisir: De biologische **ciderbrouwerij** Mon Plaisir van Thomas Coevoet is een familiebedrijf zonder winsttoogmerk. Jaarlijks worden er zo'n 15.000 flessen appelwijn geproduceerd, variërend van brut (5,5% alcohol) en demi-sec (4,5%) tot doux (3%). Bezoek op afspraak. www.cidre-bio-monplaisir.com

La Picardière: Specialiteitenrestaurant van Michel Savreux en zijn vrouw Thérèse met streekgerechten van Picardië en in het bijzonder de baai van de Somme. www.restaurantlapicardiere.fr

Sam L'Épicier: Olijfolie met verse kruiden, vinaigre met zeekraal, mosterd met peper... De **delicatessenzaak** Sam L'Épicier in Saint-Valéry-sur-Somme is een ontdekking. Eigenaar Sam, een voormalige kok, maakt vele producten zelf. picardine@voila.fr

Het Kasteelhof: Bourgondisch eetadres met **Vlaamse invloeden** in Cassel, op het hoogste punt in het vlakke land van het district Nord-Pas-de-Calais. Bier, cider en andere regionale producten spelen een hoofdrol in de keuken. estaminetkasteelhof@orange.fr



Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat et sent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

DOEN

Fietsen in Compiègne: Bij Location de Vélos in Compiègne kun je fietsen huren. Je kunt er korte en langere routes door de bosrijke omgeving maken, bijvoorbeeld naar het kasteel van Pierrefonds. www.picardieforestsvertes.com

Château de Pierrefonds: Dit middeleeuwse kasteel domineert het pittoreske dorp Pierrefonds. Onder Napoleon III werd het door architect Viollet-le-Duc herbouwd tot een soort sprookjeskasteel. www.pierrefonds-tourisme.net

Château de Compiègne: In de achttiende eeuw werd dit kasteel getransformeerd tot paleis en het is nu een museum. Er zijn muziekfestivals en andere culturele evenementen. De bijbehorende Franse tuin is magnifiek. www.musee-chateau-compiegne.fr

Wadlopen in de baai van de Somme: Traversée de la Baie, ofwel een wadloop in de baai van de Somme bij eb, is een heerlijk tijdverdrijf voor jong en oud. Je kunt er korte en lange wandeltochten maken met een gids. www.promenade-en-baie.com



LOGEREN

Boomhutten: Le Nid dans l'Arbre betekent letterlijk het nest in de boom. In de bossen bij **Pierrefonds** zijn tien hutten gebouwd tussen de boomtoppen. Ze zijn voorzien van echte bedden. De grootste hut is via een trap toegankelijk, de andere zijn 'tokkelend' te bereiken (kinderen vanaf 10 jaar). www.leniddanslarbre.fr

Les Tourelles: Les Tourelles in **Le Crotoy** aan de baai van de Somme is een gemeedelijk familiehotel met een gezellig restaurant. Het interieur van de mooie ruime kamers is zeer stylish. De sfeer is landelijk-klassiek. www.lestourelles.com

Au Vélocipède: Mooie moderne chambres d'hôtes in het middeleeuwse stadje **Saint-Valéry-sur-Somme**. Au Vélocipède heeft in totaal vier kamers. www.auvelocipede.fr

Met dank aan Atout France, <http://be-nl.franceguide.com>

weer! Eten speelt sowieso een grote rol in Picardië, en dan vooral streekproducten. Op de biologische ciderfarm Mon Plaisir produceert Fransman Thomas Coevoet drie soorten cider uit zijn eigen appelboomgaard. We laten ons verleiden tot een kleine proeverij. De brut smaakt lekker fris-zuur, de demi-sec is behoorlijk zoet en de doux is zeer ap-pelig van smaak. Nóg een proeverij staat ons bij La Picardière te wachten! Het is ons lunchadres en zoals bekend houden de Fransen van een overvloedige middag-maaltijd. Chef-kok Michel Savreux en zijn vrouw Thérèse stellen er een eer in hun gasten bijzonder te verwennen. Na dertig jaar geeft de goedmoedige Michel Savreux nog altijd geanimeerd uitleg over zijn gerechten. Hij serveert ons een groentepannenkoekje (ficelle picarde), soesjes met kaas (profiteroles au Maroilles), soep van winterpeen, lamsvlees van de baai van de Somme (bekend om de zilte smaak), een kaasplankje uit Picardië en allerlei gerechten met peer. Zelfs de cider is hier van peren in plaats van ap-pelen. Daarnaast heeft Michel diverse soorten bier op voorraad. De lokale trots is de tulband Le Gâteau Battu. We proeven een puntje van dit 'goud van Picardië', een zeer luchtige cake die vooral met rabarberjam heel smakelijk is. En dan vraagt Thérèse of we tot besluit een flipe (spreek uit: fliiep) willen. Een flipe? Het blijkt om cider met calva-dos en honing te gaan.

Baai van de Somme

"U rijdt te hard", klinkt de stem van de routeplanner in de auto vermanend. We trekken ons er weinig van aan, want de wegen zijn goed en ze rijden heerlijk door. We zijn op weg

naar de kust, naar de baai van de Somme. Deze baai kent enorme verschillen tussen eb en vloed. Dat betekent dat er bij eb eindeloze slikken en schorren zijn. We maken een wandeling langs de baai met als startpunt ons hotel in Le Croyet. Hotel Les Tourelles is gevestigd in een rood pand met toren-tjes en staat vrijwel direct aan het strand. Kinderen zijn vrolijk met emmers en schepjes aan het spelen. Onze wandeling voert naar het middeleeuwse stadje Saint-Valéry-sur-Somme, waar Jeanne d'Arc in 1431 gevangen heeft gezeten. Het heeft een prachtig kerkje met een patroon van donkere en lichte stenen. Er zijn in dit dorp meerdere chambres d'hôtes en leuke winkels en boetieks, zoals Sam L'Épicier. Sam verkoopt zeezout, olijfolie met algen en andere biologische producten van eigen makelij. Hij heeft ook jam van calvadoscider, klapprozensiroop en gesuikerde rozenblaadjes. In mijn hoofd klinkt nu de stem van Yves Montand, die de rozen van Picardië bezong: "Souviens-toi ça parlait de la Picardie / Et des roses qu'on trouve là-bas." Sam is kok geweest en verzamelt tegenwoordig kruiden uit de natuur. Hij neemt regelmatig toeristen mee op pad tijdens zijn speurtochten langs de baai van de Somme. Nog noordelijker liggen de krijtrotsen en goudgele stranden van Cap Gris Nez en Cap Blanc Nez. Ze vallen niet onder Picardië maar onder het district Nord-Pas-de-Calais. Het is een vogelrijk gebied. In het voor- en najaar is het hier een paradijs voor ornithologen. In de duinen groeit de duindoorn met zijn feloranje besjes en aan de overkant is bij helder weer de Engelse kust te zien. ■

Meer informatie: www.weekends-picardie.com, www.picardietourisme.com, www.noordfrankrijk-toerisme.com