



KROATIË

DE NIEUWE RIVIÈRA

TEKST: HARMKE KRAAK | FOTOGRAFIE: ESTHER QUELLE



Wie een luxe vakantiebestemming onder de zon zoekt, kiest voor mondain Kroatië, met zijn fraaie kust, prachtige eilanden en azuurblauwe zee.

Een van de vele terrassen in het plaatsje Bol op het eiland Brač.



Cocktailbar Bolero bij het strand van Bol.



Hvar-stad werd gebouwd door Venetiaanse architecten.

DE WEENSE KEIZERIN SISI WAS VERZOT OP HVAR

'ze was welbeschouwd de eerste celebrity hier'



Het intens groene water in Krka National Park.



Heerlijk! Na een vlucht van slechts twee uur staan we al in zonnig Kroatië. Met een huurauto gaan we naar de kust, die qua schoonheid niet onderdoet voor de Franse Riviëra. In de stad Split logeren we dicht bij het paleis van Diocletianus. Deze Romein uit een sla-familie wist zich op te werken tot keizer. Zijn enorme paleis is een stad op zich. Als we een van de vier poorten betreden, komen we in een web van steegjes. Vroeger woonden in dit deel de slaven, nu zijn er boetieks gevestigd. De verblijven van de keizer zelf zijn verwoest, maar delen van de Romeinse muur zijn nog intact. We horen gezang en gaan erop af. Een groep mannen zingt a capella in wat ooit de vestibule van het paleis was. Klapa heet deze muziekstijl. De donkere stemmen vullen de koepelvormige ruimte. De koepel was ooit voorzien van bladgoud en door een gat bovenin valt zonlicht. Diocletianus, die zich vereenzelvigde met Egyptische zonnegod Ra, moet hier hebben geschitterd in zijn purperen toga.

DE GOUDEN KAAP

De volgende morgen nemen we de ferry naar Brač, een van de Dalmatische eilanden. Via bochtige wegen rijden we naar de plaats Bol aan de zuidkust. Bij Bol ligt het beroemde strand Zlatni Rat ofwel de Gouden Kaap, een landtong die oogt als een gouden zandstrand, maar is bezaaid met kiezeltjes, glad en rond geslepen door wind en water. De steentjes zijn vanuit de bergen naar zee gerold en leggen een gouden gloed over het strand. Het zeewater heeft alle kleuren lichtblauw, een magnifiek gezicht. Catamarans liggen voor de kust en windsurfers scheren voorbij. In Bol heerst een ontspannen vakantie sfeer. Een promenade met schaduwrijke pijnbomen leidt naar de dorpskern. Eiland Brač is befaamd om zijn wijn en dus houden we een kleine proeverij bij wijncoöperatie Jako Vino, waar de flessen voorzien zijn van elegante witte etiketten. Vooral Stina Plavac Mali Majstor 2011 – een rode gerijpt op eiken – komt goed uit de bus. Plavac Mali is de bekendste druif van Brač.

HEERLIJK HELDER HVAR

Ook van buureiland Hvar – onze volgende pleisterplaats – komt goede wijn. Hvar is een extreem zonnig eiland vol lavendelvelden, olijfbomen en wijngaarden. Ivana van wijngoed Carić vertelt over de lange traditie van wijnmaken op haar eiland sinds de komst van de Grieken 24 eeuwen geleden. “Wisten jullie dat de zinfandel-druif uit Californië uit Kroatië komt en bij ons crljenak heet?” Ivana laat ons wijn van lokale druiven proeven en serveert er specialiteiten uit de Dalmatische keuken bij. Via een bergweg rijden we naar Hvar-stad aan de zuidkust, een beeldschoon oud plaatsje met rode daken, gebouwd door architecten uit Venetië. Tegelijk is Hvar-stad zo mondain dat het wel ‘het Saint-Tropez van Kroatië’ wordt genoemd. Hvar-stad bestond ooit uit twee gedeelten:



links de villa's van de aristocratie en rechts de opeengestapelde huisjes van arbeiders en vissers. We dineren in visrestaurant Kod Kapetana. De zwarte risotto met inktvis (zeekat) is ongelooflijk lekker. Dat het mediterrane dieet, inclusief de wijn en olijfolie, van Hvar en Brač Unesco-werelderfgoed is, horen we tijdens een stads-wandeling met gids Katija. Ook het delicate kant uit Hvar, geweven van draden van de agaveplant, is werelderfgoed. Al sinds 1870 is Hvar een kuurbestemming. De lucht en de zee zijn er extreem schoon. De Weense keizerin Sisi was verzot op Hvar. In 1875, toen Dalmatië onder het Habsburgse rijk viel, bezochten keizer Franz Joseph en zij het eiland. "Sisi was welbeschouwd de eerste celebrity hier, vóór Beyoncé en Prins Harry," lacht Katija.

TROPISCHE PLANTEN

In de jachthaven stappen we aan boord van een bootje dat ons naar de Paklinski-eilanden vaart. Deze goeddeels onbewoonde eilanden zijn overdekt met pijnboombossen. Op het hoofdeiland ontmoeten we een markante dame: Dagmar Meneghello. Ze is de eigenaresse van Meneghello Estate en woont al vijftig jaar op Paklinski. Door kunstexposities te organiseren liet ze Meneghello Estate uitgroeien tot een hippieachtig oord voor kunstminnaars en rustzoekers. Haar schoonvader was botanist. Dagmar: "Begin vorige eeuw haalde hij exotische gewassen uit Zuid-Amerika en Mexico. Daardoor is het hier één grote botanische tuin." Een bospad leidt langs grote cactussen en sculpturen naar het strand waar badgasten zonnen. Terug op Hvar is het goed toeven op het dakterras van spahotel Adriana. We kijken van bovenaf op het charmante stadje, de zeiljachten en de azuurblauwe Adriatische Zee.

KRKA'S WATERSPEKTAKEL

We nemen de ferry terug naar Split, en via Trogir, een historisch kuststadje, rijden we naar de stad Šibenik, evenals Trogir een waar openluchtmuseum. Hier raken we aan de praat met local Vanja – met MiuMiu-zonnebril en Hermès-tas – die ons haar favoriete adressen showt. Zo lunchen we op het bomenrijke terras van restaurant Tinel achter de monumentale kathedraal en wandelen we naar stadsstrand City Beach. Daar doen we wat Kroaten volgens Vanja het liefst doen: koffiedrinken en niksen. Het lijkt wel een aflevering van tv-serie *Friends*. Buiten Šibenik ligt Krka National Park, bekend om zijn watervallen. Het water van de rivier is intens groen. Blauwe libellen zweven rond. Een pad door dichtbegroeid woud leidt naar de watervallen. Met donderend geraas klettert het water via plateaus naar beneden. Speciaal voor keizer Franz Joseph werd in 1875 op het mooiste punt een ballustrade gebouwd. Onder luid hoerageroep en saluutschoten keek hij naar de kolkende watermassa. Hij was diep onder de indruk. Net als wij... □

HOTSPOTS

Split

- Zlatni Omjer: mooie sieradenboetiek binnen de muren van het paleis van Diocletianus. Dominisova 7
- Calzedonia: Italiaanse badkleding. www.calzedonia.it
- Hotel Luxe: glossy spahotel. www.hotelluxesplit.com

Brač

- Jako Vino: wijnen van lokale druiven. www.stina-vino.hr
- Bluesun Hotel Elaphusa: de beste thalasso-spa van het eiland. www.hotelelaphusabrac.com
- Cocktailbar Bolero: heerlijke buitenbar bij hotel Elaphusa, aan het strand. www.bluesunhotels.com

Hvar

- Konoba Kod None: Dalmatisch eten. www.vinohvar.hr
- Kod Kapetana: eenvoudig, maar geweldig visrestaurant in de haven. www.kodkapetana.fullbusiness.com
- Adriana Hotel: spa en dakterras. www.suncanihvar.com

Paklinski

- Meneghello Estate: kleurrijke villa's. www.palmizana.hr



Uitspanning op eiland Brač.



Trogir

- Franco Shoes: fijne boetiek in het oude centrum, met designerlabels. www.facebook.com/franco.cipele

Šibenik

- Tinel: Proef de tonijn met zilversteel, een 'vergeten groente' uit Kroatië. www.thebestincroatia.info
- Makari: hippe beachclub met loungeterras aan het stadsstrand. www.banj.hr
- Krka National Park: uitgestrekt natuurpark in de regio Šibenik met bijzondere flora en fauna en schitterende watervallen. www.npkrka.hr



Plein in Hvar-stad met in het midden de oude klokkentoren.

HET HVAR-DIEET, MÉT WIJN EN OLIJFOLIE,

is Unesco werelderfgoed

