

Koningspalmen op Plaza Martí in Cienfuegos, met het koloniale gebouw Ayuntamiento, waar het lokale bestuur zetelt.

GENEVIÈVE VAN DER VLUGT toont haar land

‘Mijn mooie, Cuba,’

Geneviève van der Vlugt woont al bijna veertien jaar op Cuba. Zij nodigde Nouveau uit om de schoonheid van het Caribische eiland te komen ervaren: “Ik doe niets liever dan *mi Cuba linda* – mijn mooie Cuba – met mijn gasten delen.”

Het eerste wat we zien als we van de luchthaven komen en door Havana rijden, zijn de imposante koningspalmen met hun gladde stammen. Maar ook de ultramoderne stoplichten en de *oldtimers* vallen op. Hoewel er steeds meer nieuwe auto's rondrijden, zien we tal van oude Buicks, Pontiacs en Chevrolets rondtuffen. In de mooie tuin van Hotel Nacional, een paleisachtig gebouw in authentieke jaren-dertigstijl, ontmoeten we de vrouw voor wie we zijn gekomen: Geneviève van der Vlugt. Ze woont al bijna veertien jaar in Havana en kent de stad van haver tot gort.

Havana werd in 1519 door de Spanjaarden gesticht en stond in zijn glorie-dagen bekend als de ‘Parel van de Cariben’. Geneviève neemt ons mee op ontdekkings-tocht door de oude stadswijk Habana Vieja met zijn pleinen. Op het bomenrijke Plaza de Armas luisteren we naar de gitaarmuziek van een oude man met hoed. In de straatjes achter het plein stuiten we op tal van lommerrijke binnenplaatsen. Een sterke muntgeur waait ons tegemoet. Deze blijkt afkomstig van een bloemenstalletje op straat. De ‘munt’ is aarmunt die hier

yerba buena genoemd wordt, ‘goed kruid’. Cubanen gebruiken het kruid in de *mojito*, de cocktail van rum, soda, ijs en limoen. We lopen verder en komen uit bij Plaza de San Franciscus, waar een barokke kerk uit 1731 een fraaie blikvanger is. Als we de kerk betreden, horen we de mooie klanken van klassieke muziek. Damesstrijkorkest Camerata Romeu is er aan het repeteren. “Elk weekend is er wel een concert in deze kerk”, vertelt Geneviève. Het derde plein is Plaza Vieja. Op dit plein lokt het aroma van versgebrande koffie ons naar het terras van Café el Escorial. Plaza Vieja onderging de afgelopen jaren een ware metamorfose. Afgebladderde gevels werden weer strak in de kleurige verf gezet. Ook de straten rondom Plaza Vieja worden zoetjesaan opgeknapt. Tussen vervallen panden ontwaren we mooi gerestaureerde gevels.

Van Cubaanse sigaren tot Club Havana

In de straten achter Plaza Vieja lopen we verrassende winkels binnen als Parfumerie Habana 1791, waar we geuren testen als orchidee maar ook die van tabak. →

◀ Overall in de stad duiken muzikanten op. Deze oude man speelt gitaar op Plaza de Armas.

◀ Binnenplaats van Palacio de los Capitanes Generales (voormalig presidentieel paleis).

Galerij op Plaza Vieja, een van de mooie pleinen in Havana.

Vriendelijk straatje
in het oude Havana.



Wie is Geneviève van der Vlucht?

De Nederlandse Geneviève van der Vlucht (44) woont en werkt op Cuba. Na de hogere hotelschool te hebben doorlopen, werkte ze voor het Hilton op diverse plekken in de wereld. Eind jaren negentig vroeg Golden Tulip haar een nieuw hotel te helpen opzetten op Cuba. Het betrof

Parque Central Hotel in Havana. Na de openingsfase werd ze tijdelijk aangesteld als general manager. "Wat me aantrekt, zijn de mensen hier. Cubanen staan open voor iedereen en hebben een groot gevoel voor humor. Steeds als ik een aanbieding kreeg buiten Cuba, merkte ik dat ik uitvluchten

verzon om niet weg te hoeven." Ze bleef en richtte in 2001 Boaz op: Business Opportunities A-Z. "Boaz is gespecialiseerd in toerisme en in het begeleiden van ondernemingen die in Cuba zaken willen doen of daar een vestiging willen openen." boazcorp2001@yahoo.com



▲ Geneviève aan de cocktail in de bar van clubhuis Xanadú van de 18-holesgolfbaan in Varadero.

Tabak hoort bij Cuba. De tabaksplantages – waaraan de Cubaanse sigaren hun wereldfaam danken – bevinden zich in de schitterende valleien rond de stad Viñales in het westen van Cuba. Bij restaurant El Patio op Plaza de la Catedral trakteert onze gastvrouw ons op een typisch Cubaanse lunch: smakelijke *ropa viejas* ('draadjesvlees') met rijst en bonen. Een ander favoriet adres van Geneviève op het plein is Galeria Victor Manuel. Deze juwelier verkoopt onder meer de unieke sieraden van de Cubaanse edelsmid Jorge Gil.

We zeggen de oude stadswijk vaarwel en stappen in de auto (geen oldtimer maar een 4WD) om over de Malecón te cruisen. Deze langgerekte boulevard strekt zich uit van het oude Havana naar het nieuwere deel. Vooral 's avonds, als de brandende zon achter de horizon is verdwenen, is de Malecón dé verzamelplaats voor *locals*. Romantische stelletjes, muzikanten, vissers en vrolijke jongeren zitten en hangen op de halfhoge muur. Er wordt gelachen en gepraat en muziek gemaakt. De Malecón gaat over in Fifth Avenue die door de residentiële wijk Miramar voert, waar ook de ambassades zijn. Er staan prachtige villa's. Fifth Avenue komt uit bij Club Havana (voorheen de Amerikaanse Havana Biltmore Yacht and Country Club) in een neoklassiek gebouw aan een goudgeel strand. Er zijn restaurants, buitenzwembaden en een sportschool. Veel buitenlanders zijn er lid, maar ook de beter gesitueerde Cubanen. Ook niet-leden kun-

nen bij Club Havana terecht, bijvoorbeeld om wijn te drinken in de gezellige wijnbar.

Zelf Cuba libre mixen

Het NH Parque Central Hotel in hartje Havana is Geneviève's 'baby'. Dit hotel was de aanleiding voor haar komst naar Cuba. Destijds werd haar gevraagd de opening van dit nieuwe vijfsterrenhotel te verzorgen en dat project lijkt meer dan geslaagd. We staan op het dakterras met 360 graden uitzicht. Geneviève wijst aan: "Daar in de verte staat het Capitool, het is een exacte replica van het Capitool in Washington. Het neobarokke gebouw ervoor is het Gran Teatro, waar vaak balletvoorstellingen zijn." Ook de oude Bacardi-fabriek zien we vanaf het dak liggen. Het is een van de mooiste art-decogebouwen in Havana. Deze fabriek was de bakermat van de Bacardi rum. Op het torentje prijkt nog de vleermuis, het symbool van Bacardi. De familie zelf is na de revolutie van 1959 naar een buurland uitgeweken. Het NH Parque Central Hotel ligt aan het Prado. Op deze brede avenue met standbeelden van leeuwen is elke zaterdag een kunstmarkt. De bekendste vrouwelijke kunstenaar in Havana heet Zaida del Río. In het Museo de Bellas Artes hangt werk van haar, alsook van vele andere Cubanen, onder wie Esteban Chartrand (1824-1884). Hij was Cuba's eerste landschapsschilder en zette het land op de kaart als aantrekkelijke reisbestemming.

's Avonds neemt Geneviève ons mee →



Parfumhuis
Havana 1791.



Het zandstrand van Club Havana.

Oldtimer in hartje Havana.





◀ Plaza Vieja, het plein dat sinds een paar jaar weer mooi in de verf staat.

naar een *paladar*, een particulier restaurant. De menukaart is er vaak exclusiever dan in de staatsrestaurants. Paladar La Esperanza bevindt zich in een herenhuis in de wijk Miramar. We worden ontvangen door twee aardige mannen, Hubert en Manolo. Vooral hun carpaccio van inktvis smaakt verrukkelijk. Een verblijf in Havana is niet compleet zonder het bijwonen van een dansshow. We bezoeken Habana Café - vlakbij de Malecón - waar avond aan avond voorstellingen zijn. Bij aanvang krijgen we cola, ijsblokjes en een fles rum om onze eigen *Cuba libre* te mixen. We zijn getuige van een wervelend dansspektakel. De acts volgen elkaar in snel tempo op en het publiek juicht. Vermaard is ook Salon Parisien bij Hotel Nacional. Dansers met verentooien geven hier een Las Vegas-achtige show ten beste. Vlakbij Hotel Nacional bevindt zich bar La Zorro y el Cuervo. Het is Geneviève's favoriete adres voor een avondje jazz. Bekende jazzmusici uit de hele wereld treden er voor het voetlicht.



◀ Elegant beeld in Oud-Havana.

▼ Het Bacardi-gebouw, een van de mooiste voorbeelden van art deco in Havana.



Favorieten van Geneviève

1. Club Havana (5th Ave. entre 188 y 192). "Hier kom ik om te sporten of te borrelen met mijn gasten. Er zijn verschillende restaurants en een wijnbar."

2. Grillbar La Tasca (Ave. Monumental, aan overzijde Baai van Havana). "Je zit aan het water met uitzicht op de skyline van Havana. De bar ligt verborgen achter restaurant La Divina Pastora."

3. Paladar La Esperanza (Calle 16, entre 1 y 3, Miramar, tel. +53-72024361). "Een van mijn favoriete eetadressen, in

een mooi oud herenhuis."

4. Paladar La Cocina de Liliam (Calle 48, entre 13 y 15, Playa, tel. +53-72096514). "Dit restaurant heeft een geweldige tuin en de keuken is fantastisch."

5. Jazzbar La Zorra y el Cuervo (Ave. 23, La Rampa). "Elke avond is er wel een optreden van bekende jazzartiesten."

6. Het atelier van Jorge Gil (Calle 30, nr. 523, www.jorgegiljewellery.com). "Jorge Gil maakt prachtige ringen en is getrouwd met een Nederlandse. Zijn werk is ook te koop bij Galería Victor

Manuel op Plaza de la Catedral en Galería Forma in de straat Obispo."

7. Las Terrazas (op een uur rijden van Havana, www.lasterrazas.cu). "Dit prachtige natuurgebied ligt bij voormalige koffieplantages. Met mijn kinderen huur ik soms een bootje om te varen op het meer."

8. De spa en witte zandstranden van Hotel Sandals Royal Hicacos in Varadero. "Mijn favoriet is een *Hydrating Facial*, maar er zijn ook facials met chocola en honing."

De kleuren van Trinidad

We verlaten Havana en zetten koers naar het zuiden, naar de steden Cienfuegos en Trinidad. Geneviève blijft achter in Havana, maar heeft ons de beschikking gegeven over een uitstekende Cubaanse gids en chauffeur. We volgen de nationale snelweg en passeren suikerrietplantages, sinaasappel- en mangobomen. Dan slaan we af naar de rotsachtige zuidkust. We volgen een B-weg vol kuilen waar paard-en-wagens rijden, maar het is de moeite waard. Intens blauwe baaien en gouden stranden trekken aan ons blikveld voorbij. De allermooiste zandstranden bevinden zich echter aan de noordkust van Cuba, bij Cayo Coco en het vakantieschiereiland Varadero. Onze eerste pleisterplaats aan de zuidkust is Cienfuegos, een schone stad van Franse origine. Het grote plein Parque Martí imponeert door zijn pastelkleurige gebouwen. Ook hier domineren de statige koningspalmen. Aan de haven woonden vroeger de rijke Cubanen. Vanaf Cienfuegos is het nog een uur naar →



Paladar La Esperanza van Hubert en Manolo, een van de vele kleinschalige particuliere restaurants in Havana.

Intens blauwe baai op weg naar Cienfuegos in het zuiden.





NH Parque
Central Hotel.



◀ Cleopatrabed
bij de spa
van Sandals
Royal Hicacos
Resort & Spa
in Varadero.



Het fijne zand van
het privéstrand
bij Sandals Royal
Hicacos Resort
& Spa in Varadero.

Trinidad. Het middeleeuwse Trinidad was de derde Spaanse vestiging op Cuba en dateert uit de zestiende eeuw. Het historische centrum staat, evenals dat van Havana en Cienfuegos, op de Werelderfgoedlijst. We slenteren over de kasseien langs een bonte verzameling kleurige huizen. Achter de façades gaan verrassende interieurs schuil, sommige koloniaal met fresco's en plafonds van Cubaans cederhout, andere eenvoudiger, maar overal staan schommelstoelen. Er spelen kinderen op straat en er zijn winkeltjes open. Aan een rek hangen

zilverkleurige avondtasjes. Ze blijken gemaakt van aan elkaar gehaakte lipjes van colablikjes. Cubanen zijn vindingrijk, Geneviève zei het al. De kerk Iglesia de la Santísima Trinidad baadt in de gloed van de ondergaande zon. Later op de avond begeven we ons naar Casa de la Musica vlakbij de kerk. Op een podium speelt een salsaband. Cubanen en toeristen nestelen zich broederlijk naast elkaar op de trapreden voor het podium of swingen mee op de muziek, maar altijd met een *mojito*, *pina colada* of *Cuba libre* onder handbereik. 

Lezersaanbieding Cuba

Rum, salsa en oldtimers

Met deze aantrekkelijke Nouveau-aanbieding kunt u het land van de rum, salsa en oldtimers zelf gaan ontdekken in 8 dagen!

Het arrangement voor twee personen is inclusief:

- Retourvlucht Amsterdam-Havana met Martinair in economy class
- Transfer van luchthaven Havana naar hotel en v.v.
- Vijf nachten in NH Parque Central**** in Havana, op basis van logies & ontbijt
- Citytour in Havana met privéguides, inclusief lunch
- Ritje in een authentieke klassieke auto
- Entree tot de show van Habana Café
- Entree tot de tabaksfabriek in Havana
- Dagexcursie naar de tabaksplantages in de Vinales Valle
- Met privéguides/chauffeur naar Cienfuegos en Trinidad
- Twee nachten in hotel La Union**** in Cienfuegos op basis van logies & ontbijt
- Privé stadsrondrit in Cienfuegos en Trinidad
- Visum/toeristenkaart

Niet-inbegrepen:

- Meerprijs comfort class Martinair: € 69,- per persoon enkele reis (optioneel bij te boeken)

- Vertrekbelasting: € 22,-
- Toeslag eenpersoonskamer
- Calamiteitenfonds: € 2,50
- Eventueel af te sluiten verzekeringen
- Fooien en persoonlijke uitgaven

Deze lezersaanbieding is geldig bij vertrek in de periode januari-oktober 2011.

Prijs per persoon is € 2.175,- bij verblijf in een tweepersoonskamer.*

Het is tevens mogelijk uw reis te verlengen, bijvoorbeeld met een aantal nachten aan het mooie strand van Cayo Coco.

Voor meer informatie en/of het maken van een reservering kunt u contact opnemen met Valerius Reizen: www.valerius.nl, telefoon 020 - 673 07 73 of e-mail: info@valerius.nl.

* Prijs gebaseerd op laagste boekingsklasse van Martinair, mocht deze vol zijn dan kan er een meerprijs gelden.

* Tussen 17/6 en 19/8 geldt er een meerprijs van € 130,- voor de vlucht.