

'Ik was zelf een straatkind'

Soms kan één ontmoeting je leven 180 graden wijzigen. Dat gebeurde bij oneMen pionier Gideon. "Ik was vroeger zelf een straatkind. Het slachtoffer van een negatieve cultuur," vertelt hij. "Ik groeide op in de sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana. Ik was 10 toen mijn vader overleed. Mijn familie zette mij vervolgens op straat. Er was geen plek meer voor mij."



Droom

Gideon scharrelde zijn eten bij elkaar. Hij had het geluk dat hij op een dag een Nederlandse man ontmoette. "Hij stelde me vragen en luisterde echt naar mij. Hij vroeg me naar mijn jeugd, maar ook hoe ik mijn toekomst zag. Dat was echt een eye opener voor mij. Iemand die luisterde naar wat ik te vertellen had. Ik vertelde hem welke plannen ik had en over mijn droom. Ik zag zoveel kinderen die aan hun lot waren overgelaten, net als ik zelf. Ik wilde iets doen voor deze kinderen. Ik wilde het niet alleen zelf beter krijgen, maar ook dat ik die andere kinderen kon helpen. Dat vertelde ik hem."

Ommezwaai

Gideon kreeg een helpende hand toegestoken door deze man en dat betekende een ommezwaai in zijn leven. Met hulp van anderen, waaronder een aantal sociaal werkers, wist hij de organisatie UPCO op te richten. Ze huurden een ruimte waar de straatkinderen naar toe konden komen, waar ze konden spelen en waar ze een vorm van onderwijs kregen. "De reacties waren heel positief. Dat gaf mij het vertrouwen en de gelegenheid om meer arme kinderen te helpen," vertelt Gideon.



15 jaar later

Inmiddels bestaat de organisatie 15 jaar en is Gideon directeur van de organisatie. Er is een drop-in centre waar kinderen, maar ook hun ouders, terecht kunnen voor opvang, begeleiding, voorlichting en basisgezondheidszorg. Er zijn een paar klassen waar kinderen leren lezen en schrijven. En er zijn vaktrainingen voor jongeren, waar ze leren koken, houtsnijden, naailessen volgen of een opleiding tot kapper krijgen. Er zijn allerlei muzikale- en sportactiviteiten waar de straatkinderen aan mee kunnen doen.



Gideon: "Mijn droom is om jongeren te motiveren hun lot in eigen hand te nemen. We hebben al veel bereikt, maar zo lang er nog straatkinderen zijn, blijft ons werk noodzakelijk."

oneMen wil Gideon helpen met een auto voor zijn project. Daarmee kan hij de verschillende activiteiten bezoeken. Hij gebruikt de auto onder meer om schoon drinkwater te brengen naar straatkinderen in de verschillende sloppenwijken.

Bericht delen op Facebook:



oneMen

2 juli 2015 · 🌐



Soms kan één ontmoeting je leven 180 graden wijzigen. Dat gebeurde bij oneMen pionier Gideon uit Ghana. "Ik was vroeger zelf een straatkind. Ik was 10 toen mijn vader overleed. Mijn familie zette mij op straat, er was geen plek meer voor mij."

Nu is hij directeur van een centrum dat straatkinderen helpt.

Lees zijn verhaal <http://bit.ly/straatkind>



'Ik was zelf een straatkind' — oneMen

oneMen pionier Gideon uit Ghana was vroeger zelf een straatkind. Nu is hij directeur van een organisatie die straatkinderen helpt.

ONEMEN.ORG

👍 Leuk

💬 Reactie

➦ Delen

👍 Doortje van der Molen en 714 anderen

Populairste reacties ▾

38 keer gedeeld



Schrijf een reactie...



Eric Boldewijn Liefde is zo een mooi ding.het laat mensen met veel liefde schijnen, omdat het van God komt.

Vind ik leuk · Beantwoorden · 2 juli 2015 om 23:37



Yvonne Read Ohhhhhh ik wens u Gods zegen toe moge hij j kracht geven en j leiden tot de voleinding der wereld.

Vind ik leuk · Beantwoorden · 👍 3 · 2 juli 2015 om 19:23

Nog 16 reacties weergeven

Video delen op Facebook:

**oneMen**
30 juli 2015 · 

Gideon zwierf als 10-jarige op straat in Accra (Ghana). Nu staat hij aan het roer van een centrum dat straatkinderen helpt. We zijn er trots op dat we pioniers zoals Gideon kunnen ondersteunen. Bekijk het filmpje.



3,9K weergaven

 Leuk  Reactie  Delen

 147 Populairste reacties ▾

15 keer gedeeld

 Schrijf een reactie...  

**Shelley Santoo** God bless
Vertaling bekijken
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 augustus 2015 om 13:25

**Anna Vlet** Fine, to know that there are still good men, your the father pf all these children. God will give you his blessing for each child. Iam proud of you. Say hello to all these children for me.
Vertaling bekijken
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 augustus 2015 om 7:39

**Gaitrie Khan-Kanhai** Amen
Vertaling bekijken
Vind ik leuk · Beantwoorden · 31 juli 2015 om 13:29

Schrijf een reactie...