

Ysclub Baambrugge

Pla secretoraat Astrid van Engen



Henny hield van sleutelen aan oude auto's.
Hij kreeg elke auto aan de praat.
Hij reed drie Elfstedentochten in '85, '86 en '97.
Hij voetbalde, fietste, schaatste en tenniste en wilde altijd winnen.
Hij heeft altijd gestreden voor wat hij waard was!
Maar deze ongelijke strijd kon zelfs hij niet winnen.

Henny en wij werden overrompeld door de alles verwoestende gevolgen van ALS.
Op 20 september hebben we afscheid moeten nemen van mijn man, onze (schoon)vader en opa

Henny Schockman

Hendricus Antonius

Vinkeveen, 8 juli 1945

Baambrugge, 20 september 2018

Fenny Schockman
Natascha en Merlijn, Casper, Katja, Maurits
Sandy en Patrick, Charlotte, Bastiaan, Joris
Marcella en Bernd, Nouk 🐾

Onze speciale dank gaat uit naar alle familie, vrienden, vrijwilligers en professionals die ons in deze rollercoaster hebben bijgestaan en het mogelijk hebben gemaakt Henny tot het laatst thuis te houden.

Henny is in zijn loods, waar hij zo graag sleutelde.



We nemen op dinsdag 25 september om 15.00 uur gezamenlijk afscheid van Henny in de HH Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23 te Abcoude. Daarna begeleiden we hem in besloten kring naar zijn laatste rustplaats op Begraafplaats Abcoude. We zouden het mooi vinden als je een losse bloem meeneemt.

Na de uitvaart heffen we graag het glas in het Dorpshuis 'De Vijf Bogen' te Baambrugge om zijn leven te vieren en herinneringen op te halen.

Voel je welkom om afscheid te nemen in de kerk en/of zijn leven te vieren in het Dorpshuis.
Het was zijn nadrukkelijke verzoek om niet in zwarte kleding te komen.

Correspondentieadres:
Fenny Schockman
Weth. Van Oostveenstraat 16
1396 KS Baambrugge