

## Boekpresentatie Leven van wat komt'

Dit boek van de theoloog Erik Borgman (1957), gaat over de samenleving: over zorg, economie, onderwijs mensenrechten en nog veel meer. Echt een maatschappelijk boek dus. Het basisidee van dit boek is: we komen geen stap verder als we inzetten op nieuw beleid, als we doelstellingen kiezen en zo de problemen willen beheersen. Dan lopen we telkens weer vast. Plannenmakerij ligt vaak in het verlengde van krampachtigheid. Borgman zegt: we moeten het hebben van 'wat komt', van datgene wat zich aandient – in de kerk én in de samenleving. Dit klinkt niet erg concreet, zelfs een beetje vaag en je vraagt je onwillekeurig af: hoe wil Borgman eigenlijk dingen oplossen?



Borgman is niet de eerste die zegt: zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Op de opiniepagina's van kranten valt geregeld te lezen dat eerlijkheid en solidariteit uit het zicht zijn verdwenen in de samenleving.

We zouden vanuit bezieling met de dingen bezig moeten zijn, op basis van waarden die ons richting geven. Borgman sluit zich aan bij deze kritische geluiden, maar hij meent vooral dat het nodig is om een pas op de plaats te maken. Het draait er uiteindelijk om oog te krijgen voor wat opkomt vanuit de concrete leefwereld van mensen, waarin bijvoorbeeld de zorg voor elkaar vorm krijgt. Die houding leert ons aandachtig kijken naar wat er onder mensen leeft, welke beweging ten goede zich daar afspeelt, welke heilzame initiatieven zich voordoen. Op de bodem van het bestaan wordt hoop geboren.

Ivonne van de Kar reageerde namens zusterwerk op het deel van het boek dat gaat over migratie en mensenrechten. Deze bijdrage is te lezen en te zien op de website [www.zusterwerk.nl](http://www.zusterwerk.nl)

Uit: Het Goedeleven.com 11 april 2017 (ingekort en bewerkt door de redactie)