

Laudato Sí en mensenhandel

Zusterwerk, de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europese netwerk Renate, organiseerde van 19 t/m 25 maart een vierdaagse vormingsbijeenkomst in Ravenstein bij Nijmegen. Het thema was Mensenhandel en Migratie. Deze onderwerpen zijn sterk met elkaar verbonden. Uit recent onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel van de vluchtelingen die de afgelopen jaren Europa binnen kwamen werden verhandeld. In deze week werd aan dertig leden van RENATE uitleg gegeven over de nieuwe inzichten in deze problematiek.

Mensenhandel Mensensmokkel

Een groot deel van de migranten en vluchtelingen die Europa binnen komen doen dat met de hulp van een mensensmokkelaar. Een smokkelaar biedt een migrant hulp bij de reis of oversteek naar Europa. Dit gebeurt op eigen verzoek van de migrant die daar vaak veel voor moet betalen. Er zijn ook migranten die betalen voor hulp bij migratie om daarna te ontdekken dat degene die hulp heeft geboden hen bij aankomst uitbuit, doorverkoopt of onder slavernij-achtige omstandigheden te werk stelt. Op dat moment spreken we van mensenhandel.

Alles is met alles verbonden

De week werd geopend door Gerard Moorman van de KNR die het werk van de deelnemers bekeek vanuit de leidende gedachte uit *Laudato Sí*: 'alles is met alles verbonden'. De encycliek legt een stevige grondslag onder onze solidariteit met slachtoffers van onrecht.

Nederlandse deskundigen van tal van organisaties waren uitgenodigd in het prachtige conferentiecentrum van de Universiteit van Nijmegen, om de deelnemers uit te leggen hoe in Nederland gewerkt wordt aan het helpen van slachtoffers van mensenhandel.



Een opmerkelijk verhaal werd verteld door **WereldWijd**, een organisatie die migranten helpt terug te keren naar het land van herkomst. Mensen worden daar geholpen met het opstellen van een businessplan en het bijeen zoeken van materialen om bij thuiskomst een bedrijf te starten. Mooie en succesvolle verhalen werden gedeeld: een man die in Sierra Leone een succesvol lasbedrijf heeft opgezet, een vrouw die in Indonesië een bakkerij begon en een andere vrouw die in haar thuisland trouwjaponnen verhuurt.

Vergeving

Een andere bijzondere bijdrage werd geleverd door Theo Hendrickx van Stg. Manna, die sprak over vergeving. Zowel daders als slachtoffers van mensenhandel heeft hij als pastor en therapeut in behandeling. Hij legde uit dat beiden een verschillend traject afleggen, maar dat voor zowel dader als slachtoffer vergeving een centrale rol speelt in hun verdere leven. Als die vergeving, ook het vergeven van jezelf, niet plaats vindt komen beiden niet van hun problemen af.

Zachte krachten

De bekende theoloog Franck Ploum gaf een theologische reflectie op vrouwelijke religieuzen en hun strijd tegen mensenhandel. Tevens introduceerde hij het thema van de slotdag: het 'recht om te beschermen'. Waarom voelen religieuzen vaak als eersten de noodzaak, zelfs tegen de regels van de overheid in, om mensen in de marges te beschermen. Ploum zegt hierover:

In het bijbels verhaal laat God elk nieuw begin starten bij onvruchtbare vrouwen (alle aartsmoeders waren onvruchtbaar) of maagdelijke geboorte. Het gaat dan niet over iets biologisch, maar om een boodschap die gestoeld is op kennis van de mensengeschiedenis: potentie, vertoon van man en macht hebben nog nooit een nieuw begin van duurzame vrede dichterbij gebracht. Voor een nieuw begin zijn zachte en kwetsbare, doch niet aflatende, krachten nodig. Daarom moet de troon plaats maken voor een stal, een paard voor een ezel, heersers voor de kwetsbaarheid van een kind.

Gesterkt door deze gedachte en verrijkt met de kennis opgedaan in deze training gingen alle deelnemers terug naar hun eigen dagelijkse werkelijkheid van opvanghuizen of voorlichtingscampagnes om slachtoffers van mensenhandel bij te staan.

Ivonne van de Kar